



# Mellbybladet

## våren 2015

### Ordförande har ordet



Så har ännu en vinter gått. För min del som har tagit ett sabbatsår och gått en florist-utbildning har den gått lite väl snabbt. Men eftersom jag även gillar trädgård och trädgårdsarbete så ser jag fram emot sommaren.

En start på trädgårdsåret är vår växtbytardag som var den 16 maj. Det var en nätt liten tillställning där en del växter hittade ny hem. Vi fikade vi och njöt av Ann-Maries goda rabarberkaka.



Foto: Gunilla Arvidsson & Pelle Andersson

Innan dess hade byalaget hunnit med vårens röjardag då byalagsplatsen snyggades till. Dessutom röjdes det väster om likvagnshuset så att man nu kan se klippan som finns där. Jag har hört att man förr tog med sig en kaffekorg dit för att fika. Det sägs även att byns barn lekte indianer och cowboys där.



Foto: Gunilla Arvidsson

Jag hoppas ni alla får en härlig sommar och att vi ses på byalagets aktiviteter under året!

**Gunilla**

## **Årets aktiviteter**

- **Nationaldagen den 6 juni**  
Vi ses på byalagsplatsen kl 14.00 - 16.00. Före detta landshövding Einar Larsson kommer och berättar om sitt långa händelserika liv. Han kommer även att sälja sina böcker för den som är intresserad. Vid regn hoppas vi kunna vara i församlingshemmet. Ta med egen fika.
- **Mellbydagen lördagen den 4 juli**  
Inbjudan, praktiska detaljer m.m. skickas ut av Pelle i god tid.
- **Kräftskiva lördagen den 8 augusti**  
Inbjudan, pris mm återkommer byalaget med.
- **Österlen lyser fredagen den 31 oktober**  
Lys upp Södra Mellby med marschaller och fin belysning
- **Julstöket lördagen den 12 december**  
Fullspäckat av aktiviteter, julbord mm. Byalaget återkommer närmare dagen med planeringen för denna härliga aktivitet.

## Årsmötet

Det var några år sedan jag, Ingela Berven, var på årsmötet. Småbarnsperioden har gjort att det varit fullt upp på hemmaplan. Nu är barnen lite äldre, tre och sex år och det är lättare att komma iväg kvällstid. Det var ljuvligt att komma in i församlingshemmet och se att det var så många där. Vi var ca 45 personer på plats för årsmötet. Gunilla hälsade alla hjärtligt välkomna och gav en speciell välkomsthälsning till de nytilkomna byalagsmedlemmarna. Margareta var snäll och hjälpte mig att hitta en stol att sitta på i den fullsatta lokalen.

Mötet började med den berömda och delikata påskbuffen á la Södra Mellby. På buffén stod bland annat Pelles välomtalade gravade lax uppdukad samt Mellbybagarens goda bröd. Efter maten bjöds det på kaffe, kaka och godis innan mötet fortsatte med punkterna på dagordningen.

Styrelsen fick förnyat förtroende och ser ut som följer:

- Ordförande: Gunilla Arvidsson
- Styrelseledamöter: Katarina Nilsson, Per-Anders Andersson, Ingvar Svensson
- Revisorer: Ingvar Andersson och Benny Grönberg. Ersättare Inga-Lill Högberg och Mats Nilsson
- Valberedningen: Margareta Andersson, nyval Inger Olsson och Staffan Nilsson

Gunilla tog upp bygglovsansökan för nybyggnation på Emil Olssons Gamla tomt längs ned i sträddet. Bylaget hade inget att invända byggnationen och vi ser fram emot att få ytterligare fint korsvirkeshus i gammal stil i byn.

Per-Anders redogjorde för intresset av Fiberanslutning i byn och ca 50 % av de tillfrågade var intresserade. Kommunens samordnare har sökt bidrag för dessa och priset för anslutning av fiber för dessa hushåll beräknas mellan 15000 och 20000 kronor. Vi räknar med att kunna återkomma med ett mer precist besked om kostnaden hösten 2015 och eventuell start under 2016.

**Ingela Berven**

## Valborgsmässoafton

Denna hedniska tradition, som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien, Slovenien och Tyskland har sitt ursprung i Tyskland i synnerhet i närheten av Hartz. Valborg blev helgonförklarad efter sin död år 779. Valborgskulten kom i hög grad att handla om skydd mot häxor och onda andar och för att oskadliggöra spökeriet, förde man oväsen med rop, skott, horn och tände eldar på höjderna.

Som traditionen bjuder firades Valborg, som vanligt på "graverna" i Södra Mellby arrangerat av Södra Mellbys byalag, dock under lugnare omständigheter. Ungefär 120 personer hade mött upp vid bålet.



Foto: Krister Ekblad

Klockan 20.00 hade undertecknad fått det ärofyllda uppdraget att tända facklorna vid Södra Mellby kyrka, sedan gick fackeltåget till fots till bålet på "graverna" där Göran Göransson hade anlagt en gigantiskt hög med kvistar stort nog att skrämman iväg alla onda andar och häxor i Södra Mellbys socken. När fackeltåget kommit fram till slutmålet och tänt bålet hade Pelle grillarna färdiga för grillning av medhavd mat.



Frans Malmros håll ett uppskattat valborgstal där han hälsade våren välkommen följt av sånger som "sköna maj välkommen" och "vintern rasat ut". Kanske han åtar sig denna uppgift även inför kommande valborgstal eftersom han jämförde sig med en japan, som inte kan säga nej till detta uppdrag.

Ett stort tack till Kiviks brandkår, som ställer upp med brandbil och personal för den allmänna säkerheten, så alla deltagarna i firandet kunde gå hem i lugn och ro nöjda och belåtna.

Foto: Pelle Andersson

**Ingvar Svensson**

## Företag i byn - Amorosa Trädgård



Amorosa Trädgård bildades hösten 2011 av undertecknad. Jag hade efter 30 år i bussbranschen, de sista 9 som depåchef och arbetsledare, tröttnat och ville göra något annat. Eftersom jag länge haft ett stort trädgårdsintresse, skulle det varit kul att få arbeta med detta. Jag hade tur och kom in på en trädgårdsanläggning utbildning på Hvilan i Åkarp. Efter avslutade studier, arbetade jag på Blomstertorget Trädgård och sen en tid på Makalösa Trädgårdar. Amorosa var redan under denna tid aktivt men jag fick tennisarmbåge i bägge armarna, efter tre veckors häckklippning. Detta innebar en lång konvalasens innan skadan var läkt. Därav kombinerade jag mitt företag med att vara koordinator/skolbussförare under 1,5 år.

Från den 1 januari 2014 har jag helhjärtat satsat på mitt eget och glädjande nog har jag nu så mycket att göra att min dotter, Sofie, är timanställd i företaget.

Namnet, Amorosa Trädgård, tyckte jag var passande, då jag är uppvuxen i en fruktodling och även drivit denna under några år. Amorosa – den röda varianten av Aroma – ett av de godaste äpplena vi har!

Amorosa utför det mesta inom trädgård; trädgårdsanläggning, beskärning, häckklippning, sten/plattläggning, plantering, skötsel, rådgivning mm. En av mina favoriter är att lägga stengården. Jag samarbetar bl.a. med Tunbyholms Gräv & Schakt, Tågarps Trädgård och Makalösa Trädgårdar.

Jag vill passa på att bjuda in andra företag i byn och dess omnejd, att skriva om sitt företag och verksamheten i Mellbybladet. Hör av er till någon i styrelsen eller på [noc@sodramellby.se](mailto:noc@sodramellby.se)

Välkommen till Amrosa Trädgård.

Ni når mig på 0768 -42 12 49 eller [info@amorosatradgard.se](mailto:info@amorosatradgard.se)

Jag önskar er en riktigt skön sommar.

**Göran Hansson**

## Vill du som företagare synas på Södra Mellbys hemsida?

Vi i Byalaget vill påminna alla företagare i byn om att ni kan vara med på byalagets företagssida på [www.sodramellby.se](http://www.sodramellby.se). För er som redan finns på webbplatsen, gå gärna in och kontrollera att era uppgifter stämmer, gör de inte det så hör av er till någon i styrelsen så hjälper vi er så att det blir rätt.