



Mellbybladet

våren 2013

Ordförande har ordet

Så var den långa vintern äntligen slut, vi njuter av varenda vårdag, sol och regn. Det rör lite mer på sig i byn nu när våra grannar och vänner från andra ställen kommer tillbaka hit. Ibland pratas det om alla fritidsboende i kommunen, ca 20 000, som en lite anonym grupp. Men för mig och många andra här har det betytt att vi fått nya goda vänner. Så nu ser jag fram emot en sommar med alla goda vänner både från när och fjärran. Kanske lär jag känna nya vänner denna sommar.

Jag hoppas många av er har möjlighet att vara med oss på våra aktiviteter i byalaget i sommar. Först ut är vår kvällsloppis den 4 juli kl 18.00 -20.00 Vi tar tacksamt emot saker till byalagets loppis, dock inga kylskåp osv. Tältet sätter vi tillsammans upp på söndagskvällen den 30 juni kl 17.00, sen går det bra att sätta dit saker. Alla byalagsmedlemmar som själva vill sälja något är välkomna att prova lyckan. Ta med ett eget bord. Vill du hjälpa till att sälja eller baka en kaka som vi kan sälja till kaffet så hör av dig till mig eller någon i styrelsen. Kontaktdetaljer finner ni på vår webbplats: www.sodramellby.se.

På lördagen den 6 juli kl 18.00 är det tid för årets höjdpunkt: Mellbydagen med gemensam buffé. Företagare och andra intresserade är välkomna att skänka något till auktionen. I år hoppas vi på en solig kväll även om vi hade väldigt trevligt i tältet förra året när det regnade. Rösta på årets Melling på vår webbplats eller hos Mellbybagaren senast den 5 juni.

Sommarens sista fest med byalaget är kräftskivan den 17 augusti kl 18.00, då är ni alla hjärtligt välkomna ner till tältet på byalagsplatsen. Det kommer inbjudan till festerna när det närmar sig men boka gärna in datumen i kalendrarna redan nu.



För den som tycker att gräsmattan där hemma är lite liten kommer det att finnas en låda med olika spel vid byalagshuset. Vi kommer att köpa in krocket, kubb mm. Så välkomna när ni känner för det att prova.

Om ni tycker Mellbybladet ser annorlunda ut så är det alldeles rätt och vi i styrelsen vill tacka Krister för sitt engagemang under alla år med både layoutandet och alla fina bilder han tagit för Mellbybladet. Det vore såklart jätteroligt om det finns någon ny eldsjäl som kan tänka sig att hjälpa till med layouten i framtiden, hör gärna av er till mig i så fall. Annars får det bli en enklare variant men hoppas det går bra ändå.

En skön sommar önskar jag er alla
Gunilla
0414-710 92

Röjardagen.

Lördagen den 13 april kl 10.00 samlades ett tiotal medlemmar i Södra Mellbys byalag vid byalagshuset. Dessa medlemmar var utrustade med motorsågar, vanliga sågar, sekatorer m.m. för att röja och snygga upp Kyrkbackens nedre del.

Arbetet började och fortsatte enligt planerna. Efter några timmars röjning kunde en märkbar ljusning och förbättring skönjas och en ansenlig mängd sly och grenar fyllde kyrkbackens väg medan timret var snyggt placerat vid sidorna. Arbetet fortsatte och avslutades fram emot 16-tiden på eftermiddagen, men dessförinnan utfodrades dessa glada och nöjda ”skogsarbetare” av Margareta, som stod för förtäringen. Vi tackar Göran Göransson och hans maskinförare som såg till att alla grenar kom därifrån med hjälp av lastare och släp samt till alla er som hjälpte till. Ett stort tack även till Margareta som bjöd på en härlig macklunch till oss alla.



Vid pennan en av arbetarna/ Ingvar Svensson

Valborgsmässafton

Sköna maj välkommen till vår bygd igen.....!!

Så har det då äntligen blivit Valborg igen efter en lång kall och mörk vinter.

Detta ville vi ju som vanligt hylla med fackeltåg och stor brasa.

Trots blåst och kyla så var det ändå ett stort följe som på kvällen vandrade med facklor från Mellby kyrka ut till Göranssons odling.





Som brukligt så övervakades det hela av Kiviks Brandkår. Vårtalet i år hölls av Gunilla Arvidsson. Efter talet så hälsades våren välkommen med ljuv allsång. Kvällen avrundades med mingel och korvgrillning.

Text: Catarina Nilsson

Byavandring i Södra Mellby

Min första byavandring höll jag den 12 maj 2013. Kl 13:00 prick startade vandringen. Det var 51 personer som hade anmält sitt intresse. Det var roligt med så många anmälda då jag egentligen bara räknat med att ha en vandring för c:a 35–40 personer. Det tog c:a 4 timmar att gå rundan som startade på Per Prästas gård eller Stentofta gård, som den heter idag. Vi gick bygatan ner och jag berättade om husens historia från när jag var liten till dags datum.



Vi hade en timmes lång paus vid Byaplatsen där vi åt en enklare måltid, innehållande; kavring, sill, ägg, rökt korv, spettekaka, och kumminskorpor. Det bjöds även på öl, vatten och äppeljuice från närliggande odling och så kaffe såklart. Ingvar Svensson och Pelle rullade även ut likvagnen ur huset så den stod där till visning.

Vi lottade ut en del vinster på besökarnas startnummer, och helt apropå dök Björn Ranelid med fru Margareta upp, han sponsrade lotteriet med tre signerade böcker.

Ingvar visar bygatan som den såg ut förr i tiden.

Mätta och belåtna fortsatte vi vår vandring till Pettersons affär, ner i Marias strädde. Sen gick vi tillbaka, och upp i Amandas strädde, och vek sedan ner i det stora sträddet, ner till stora vägen.



Vi gick sedan längs med stora vägen och upp genom Kyrkbacken för att sedan avsluta vandringen vid kyrkans parkering.

I anmälningsavgiften 70: - ingick summan 20: - som jag öronmärkte och överlämnade till byalaget, för hjälp att lappa taket på likvagnshuset.

Besökarna var nöjda och jag fick många fina lovord för min insats.

Till min hjälp hade jag min fru Gertrud, Ingvar Svensson. Inger Olsson. Pelle och Margareta.

Sötaste deltagaren!!



Text: Ingvar Andersson