



STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET



VILKEN UUUUUUUUUUUUNDERBAR SOMMAR

Kan man vara annat än lyrisk när Österlen har varit så här fantastiskt med blå himmel, strålande sol och svalkande bad, gulbrända gräsmattor som knastrat under fötterna, ingen gräsklippning, inga mördarsniglar utan bara sol, sol och återigen sol.

Efter de senaste veckornas omväxlande regn och åskväder, hajar man plötsligt till och reflekterar över hur vädret varit på andra ställen. Stora översvämningar som i Pakistan, Sydeuropa och Polen, extremt höga temperaturer och bränder i Ryssland m fl ställen.

Då inser man hur lyckligt lottade vi är här på Österlen.

Nu är det ju inte bara vi som bor här som upptäckt det utan även alla våra vänner och bekanta som bara hade vägarna förbi och alla övriga turister som har förgyllt vår tillvaro och gjort landskapet så levande och spännande under ett antal månader med många grillkvällar i goda vänners lag och krogbesök i trakten i alla mat- och vinhål.

Slingrande bilköer och parkeringsproblem, allt som hjälper till att skapa den där speciella sommarkänslan. Själv fick jag min första parkeringsbot i Simrishamn, så på något vis känns det som man i alla fall bidragit till den där rätta sommarkänslan. Och jag utgår från att ni andra också gjort det på ert speciella vis.

Nu känns det att sommarpulsens börjar mattas och livet återgår till sin skånska rytm igen där varje sak har sin tid och en resa till Simrishamn återigen blir en välplanerbar transportsträcka och inte som en längre odefinierbar utflykt.

Men innan vi går helt i ide så ser vi fram emot en skön sensommar med härliga höstskiftningar och med Äppelmarknaden som höjdpunkt.

Tack alla mellningar för en fantastisk sommar och trevliga träffar tillsammans, här får ni nu när mörkret kommer smygande och kvällarna blir längre, lite återblick från sommarens höjdpunkter i byn.

Ha en trevlig läsning
Wiking



Krister Ekblad
webbmaster@sodramellby.se
0701-427683



Ingela Berven
ingela.berven@gmail.com
0411-555 445

Skicka gärna era kommentarer, synpunkter, önskemål eller kommentarer om vad ni önskar se det skrivs om i Mellbybladet så kan vi gemensamt fortsätta att utveckla såväl Mellbybladet som hemsidan,

TREVLIG MINGELKVÄLL I SAMBAND MED ÅRSMÖTET

Som vanligt var det dags för årsmöte första tisdagen efter påsk och även i år var det många som tog tillfället i akt att delta.

Efter avlagd förvaltningsberättelse och genomgång av räkenskaperna som visade att 2009 hade varit ett mycket bra år, gav revisorerna sitt utlåtande och godkännande av 2009 års bokslut.



Varpå årsmötet gav ansvarsbefrielse för ordföranden och styrelsen och utan votering eller rösträkning fick den sittande styrelsen och övriga funktioner som revisorer och valberedning ett enhälligt fortsatt förtroende.

Ordföranden informerade om hur man håller på att förnya arbetet i styrelsen genom att bredda engagemanget så att undergrupperna Företags-, Kommunikations- och Trivselgruppen kommer att bli mer drivande instanser inom ramen för de riktlinjer som styrelsen lagt fast.

Är du intresserad att veta mer om deras arbete, tag kontakt med Inga Lill Högberg, Peter Olausson eller Catarina Nilsson som är ansvariga för resp. grupp. Telefonkontakter etc till styrelsen i sin helhet hittar ni på vår hemsida "www.sodramellby.se"

Arbetet under 2010 kommer att vara fokuserat på att få vårt byalagshus färdigställt, då mycket arbete återstår. Tyvärr kunde ingen avrapportering på fjorårets ansökan om 30 km i byn göras, då kommunen vill göra en total översyn av läget inom alla byar innan man tar ställning till de enskilda ansökningarna. Vi ligger på, men frågan har fastnat i maskineriet.

Andra frågor som togs upp var belysningen i byn, trevligare gatubelysning samt ev belysning i Kyrkebacken, vilka fanns bland önskemålen.

Frågan kommer att diskuteras i Kommunikationsgruppen.

Kvällen avslutades med en sedvanligt god och uppskattad påskbuffé.

Text: Wiking Henricsson

TRADITIONSENLIGT VALBORGSFIRANDE I BYN

Årets valborgsfirande blev ovanligt trevligt tack vare att så många hade mött upp i det vackra vädret.

Efter samling vid kyrksalen gick vi i fackeltåg ut till "Mellby sur la Mer", som jag tror att Cerny Ericson en gång kallade Ing-Marie och Göran Göranssons vackra valborgsplats vid dammen.

Någon av herrarna i byn måste i år ha haft en väldigt god hand med den vanligtvis mycket nyckfulla fru Valborg så att det fina vädret höll i sig också över firandet.

För i år visade hon verkligen upp sin bästa sida med behaglig temperatur och mild vind att jämföra med förra årets köldpers.

Efter att bålet tänts, höll Sara Erlingsdotter sitt vackra vårtal, ackompanjerat av eldens flammande och sprakande gnistor.

I vårsången, som leddes av Nina och Morgan Ericsson, stämde alla upp i "Vintern rasat ut bland våra fjällar..." och många andra vårhälsningar till fru Valborg.

Efter grillning och mingel och när glöden börjat falna fortsatte flera sångglada flyttfåglar sitt firande nere på Mitt i Maten som Nina och Morgan höll öppet för oss mellingar.

Ett stort tack till Sara, Nina och Morgan och alla ni andra som mötte upp för den fina inramning ni gjorde av kvällen och till ett så vackert vårtecken som det blev.



Text: Wiking Henricsson

Dags för nya röjartag

Då var det dags för nya krafttag igen och ungefär samma gamla entusiaster infann sig. Årets aktiviteter fick mest m h t resurserna fokuseras på målning samt uppsnygning på byalagsplatsen och på tomten vid källan, där några träd och buskar fälldes.



Bänkar, bord och mjölkbord och plog fick sig en välbehövlig uppfräschning samt anslagstavlan en första strykning.

Vid lunchdags dukade Greta upp en härlig dansk frukost med smörrebröd med sill och lax. Det smakade perfekt efter ett antal timmars slit och flit.

Och till alla er andra som inte kunde delta i år: var inte oroliga, det finns plats för er också och tänk på att det gamla ordspråket ”delad glädje är dubbel glädje” gäller arbetsglädje också. Vi ses nästa år, eller hur!

Text Wiking Henricsson



Djur och natur på årets juniordag - 20 juni

I den lånade bussen sitter 21 förväntansfulla personer. Det är årets juniordag och vi är på väg till Skånes Djurpark i Höör. Likt förra juniordagen är det Göran som kör och det känns tryggt och bra. I bussen hålls en frågesport. Det är Daniel som är frågesportledare. Efter en tuff kamp räknas antal rätt på de olika formulären och pallplatserna går välförtjänt till Ludwig, Jackie och Cassandra. Väl framme i djurparken får vinnarna mata sälarna. I parken åt vi korv, fikade på vaniljhjärtan och tittade på djur såklart!

Prova gärna att lösa djurkrysset från juniordagen nedan.

- Hur mycket brukar en svensk älg väga?
 1 100-300 kg X 300-500 kg 2 500-700 kg
- Vad för björn är björnen Baloo i Djungelboken?
 1 Brunbjörn X Svartbjörn 2 Läppbjörn
- Hur länge kan en säl hålla sig under ytan?
 1 45 min X 75 min 2 120 min
- Vilken är medellivslängden för en bäver?
 1 15 år X 8 år 2 20 år
- Vilket landskap har lodjuret som landskapsdjur?
 1 Hälsingland X Jämtland 2 Medelpad

Utslagsfråga

Hur många spindelarter finns det i världen?

Rätt svar: X, 2, 2, 1, 1

Utslagsfrågan: cirka 30000 arter.



Skånes Djurpark Höör

Text: Johan Andersson.

Mellby Grand Prix – Med risk för vattenplaning.

Årets upplaga av Mellby Grand Prix blev den blötaste aktiviteten genom byalagets och tidernas historia.

Trots detta så ställde 10 ekipage och 14 förare upp och trotsade vädrets makter.

Starten gick klockan 13 och uppslutningen bland publiken var rekordlåg, just med tanke på vädret. 2 grupper med Juniorer och Seniorer startade efter en säkerhetskoll vid startplatsen.

Där inspekterade Krister (lådbilsgeneralen) så att styrning, bälte och broms var i funktionsdugligt skick.

När Juniorerna åkt sitt race, så var det så dags för Seniorerna att inta backen med snudd på de 30 km/h som vi så länge kämpat för i byn.

Ett välplanerat Lådbilsrally som till nästa år kommer att hållas i början av juni.

Lite nyheter är på gång, fler tävlande kan delta och en och annan överraskning ligger planerad.



Resultat i sekunders skillnad mellan de 2 åken:

Juniorer :

1. Emil Blom
2. Josefine Ekblad
3. Ludwig Andersson

Seniorer:

- | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| 1. Gustav Olsson | 0,10 | 1. Gustav Olsson | 0,49 |
| 2. William Hagen-Goldsworth | 0,50 | 2. William Hagen-Goldsworth | 0,63 |
| 3. Daniel Andersson | 3,98 | 3. Daniel Andersson | 0,66 |

Snyggast lådbil Juniorer: Emil Blom/Ludwig Andersson **Snyggast lådbil Seniorer:** Daniel Andersson

Text: Krister Ekblad

Mellbybagarens 125-årsjubileumsfirande

Den 3 juli 2010 var det 125 år sedan den första brödkakan bakades i det lilla bageriet på Mellby backe. Detta firade vi med en fest tillägnad alla våra kunder som varit oss trogna genom åren.

Jubileumsfesten startade redan kl 06:30, då de första kunderna anlände.

Det bjöds på smitt med laxröra, mellbykavring med salami, Tjoffes special, (som också hade jubileum, tårtan komponerade Ingvar till sin 20-årsdag och den har nu bakats i 40 år!)



Klockan 09:00 anlände Pips Blue six.

En gladjazzorkester från Simrishamn, som underhöll fram till kl 12:00.

Stämningen var god och när de sista gästerna gick hem, summerade vi dagen och kunde konstatera att cirka 340 gäster hade besökt oss. Någon vecka tidigare hade hela personalstyrkan haft fest på restaurang Mitt i Maten.



Jag måste få berätta hur det började. I början av 1800-talet föddes en pojke som döptes till Per. Det låter kanske konstigt, men denne Per hade en äldre bror som också hette Per. Varför två pojkar i familjen - med efternamnet Nilsson - fick heta Per var att när den yngre brodern skulle komma till världen, var den äldre brodern mycket sjuk, ja, nästan döende, så föräldrarna trodde att de skulle mista honom. Men ödet ville annorlunda. Den äldre Per frisknade till och för att skilja de båda pojkarna åt kallades de Store Per och Lille Per. Skräddare blev de båda. Skräddaren Store Per Nilsson gifte sig år 1827 med en kvinna från Kiaby som hette Bolla. De bosatte sig i Södra Mellby by, i gathuset numera 6:21 och fick en dotter den 17 februari 1843 som fick namnet Hanna Pärsdotter.

Hanna gifte sig 1867 med skomakaren Anders Månsson och övertog då fastigheten i gathuset i Mellby. Hannas man Anders bedrev där skomakeri. När det nya kyrkbygget i Södra Mellby kom i gång 1885 började Hanna Månsson att baka bullar och "fina" bröd, som hon sålde till byggnadsarbetarna, **och startade därmed nuvarande bageri.**

Ja, Hanna bakade och sålde bullar och hennes man Anders, som fortfarande var skomakare, drog mest omkring i gårdarna i trakten och lagade seldon och skor. Hannas bagerirörelse var till en början blygsam, för hon skötte även hem, man och fyra barn varav ett, en pojke, dog vid 8 års ålder.



När Mellby nya kyrka stod färdig år 1887 måste Hanna skaffa andra avsättningsmöjligheter för sitt bröd. Man bar då brödet i korgar till Kivik och sålde det där. Brödet kallades då i folkmun "skomagarekagor", eftersom Hannas man Anders fortfarande höll på inom sitt yrke. Brödförsäljningen ökade och man började köra till Simrishamn en gång i veckan med ett lass bröd så stort som en dålig hästkrake orkade dra. Och i Simrishamn sade man "Mellbymannens bröd" och inte längre "skomagarebrödet".



Hanna och Anders fick 1879 en son som också han fick namnet Anders och år 1889 en dotter som fick namnet Johanna. De deltog också kring sekelskiftet aktivt i rörelsen, som stadigt ökade.

Omkring 1910 arrenderade Anders Andersson närbelägna Klockaregården i Södra Mellby, som han innehade till år 1938. Nu hade man flera hästar till förfogande.

Mjöl kom per järnväg till Vitaby, där man hämtade det och all ved kördes från Christinehofs skogar. El och olja var på den tiden främmande begrepp.

Sonen Anders gifte sig år 1913 med en flicka från Brantevik vid namn Angelié. De drev sedan tillsammans med Anders syster Johanna bageriet fram till år 1919, då Johanna gifte sig och flyttade hemifrån. Angeliés far, som hette Ludwig Arndt och kom ifrån Tyskland och var så att säga allt i allo till yrket, hade på lediga stunder även sysslat lite med bageriyrket. Han hade med sig ett recept från sitt hemland, som var ett alldeles utmärkt bröd för bl.a. sjöfarare eller folk i allmänhet som var hemifrån länge. Detta bröd, som var bakat på bara rågmjöl, blev sedermera den kända goda och berömda Mellbykavringen. Allt var tungt och arbetsamt och pigor och drängar måste anställas.

Anders och Angeliés son Agne föddes 1916 och började i bageriet 1931. Bilarna hade nu gjort sitt intåg i näringslivet, men Anders ville inte köra bil så det dröjde ända till 1935, när Agne tog körkort, innan bil anskaffades. Det var en personbil som ändrades om provisoriskt för brödutkörning. På den tiden var inte bestämmelserna så stränga som i dag.

Under krisåren i början på 30-talet sjönk omsättningen kraftigt, och ett slut på det hela var nära förestående. Diskussioner fördes om konkurs skulle begäras. Det ena företaget efter det andra gick omkull. Som räddningsplanka försökte man baka bröd åt lantbrukarna. För 10 kg mjöl lämnades 13 kg bröd, och så betalades baklön (30 öre per 3 kg bröd). Man överlevde de svåra åren och knegade vidare, omsättningen ökade efter hand och 1938 lämnades lantbruket och dess bekymmer.



Tillbyggnad och diverse reparationer av bageriet gjordes 1939, lagom till att man övergick till krigstidens nya bekymmer med ransonering och kuponger. Då kunde allt säljas, men ransonering och kuponger bromsade upp försäljningen. Det som det fanns mest av var sirap, som man kunde byta mot andra varor, sirap användes nämligen inte i brödet på den tiden.

Anders Andersson dog 1941 och Angelié och sonen Agne drev bageriet fram till år 1944, då Agne gifte sig med Dagny Persson från Grevlunda. Nu började en ny uppgång ekonomiskt sett. Dagny gick konditorikurs och försäljning av småbröd, mjuka kakor och tårtor började, och försäljningen ökade snabbt.

År 1947 anskaffades den första maskinen i bageriet, en degältare. Därefter anskaffades vispmaskin och andra hjälpmedel efter hand.

Agne och Dagny Andersson fick två söner, Per-Anders 1947 och Ingvar 1950, som vid avslutad skolgång började hjälpa till både med bakning och distribution. Kavringen, "Mellbykavringen", fick en enorm spridning under 50-, 60- och 70-talen, och en god reklam alldeles gratis fick man genom Frithiof Nilsson "Piraten". Genom honom erhöles också Gastronomiska Akademiens diplom, som då delades ut för första gången till ett bageri.

Med diplommet följde en skrift om att priset erhöles för att man upprätthöll traditionen att baka skånskt rågröd, samt ett penningpris på 1000 kr. Sonen Per-Anders lämnade bagerirörelsen 1969 när han gifte sig med Margaret Andersson. Per har i dag två söner, Krister & Rickard. Per har övergått till annan verksamhet medan Margaret jobbar som affärsbiträde i bageriet och har ansvaret för bageriets butik samt försäljning över telefon. Ingvar gifte sig 1974, med Gertrud Björk från Smedstorp. Ingvar har två söner, Johan & Daniel.

Agne och Dagny samt sonen Ingvar drev rörelsen fram till Agnes pensionering 1982, då Ingvar ensam övertog rörelsen och började modernisera bageriet med att bygga till kyl-frysrum och varmluftsugn. Samtidigt började en vidareutveckling på mera fiberrika brödsorter, som låg mycket i tiden just då, och detta visade sig närmast bli en succé. Försäljningen sköt i luften och kundregistret blev betydligt större. Distributionen till andra butiker skedde i stort sett över hela Österlen.

Allt detta ledde till att Ingvar fick utmärkelsen Sandals Foundations diplom för att "föra baktraditionen vidare på ett klassiskt & traditionellt sätt, utan att dra ner på varans kvalité".

1993 började Ingvars äldste son att arbeta i företaget. Han var då utbildad bagare och konditor. Johan ersätter farmor Dagny och är för övrigt ansvarig för konditorsidan och är den i dag som tillverkar alla företagens tårter & bakelser. Johan sköter även distributionen av bröd till en del av företagets kunder.

1996 började Daniel, Ingvars yngste son, i bageriet. Han var då också färdigutbildad bagare och konditor. Han kastade sig in i bageriet för att framställa i första hand mjuka kakor, samt att ansvara för distributionen ut till olika kunder över hela Österlen.

1999 fick Johans fästmö anställning i Bageriet. Hon har utbildning inom Hotell & Restaurang. Linda utbildar sig i bageriet och framställer kakor och finare bakverk som huvudsyssla.

2001 fick Johan och Linda en son som fått namnet Ludwig, och 2004 en dotter som fått namnet Hanna.

2004 fick Daniel och hans fästmö Jane en son som fick namnet Teddy och 2007 en son som heter Charlie.

Alla dessa än så länge fyra barn, har - får vi hoppas - säkrat ännu en generation, den sjätte, i bageriets historia.

Jag, Ingvar, tackar alla för all hjälp och uppvaktning. Jag passar även på att tacka för alla de år som jag har drivit bageriet, och till nyår lämnar jag över rodret och nycklarna till mina bägge söner Johan och Daniel, som härmed kommer att driva rörelsen vidare.

Mellby den 17 augusti 2010
Ingvar Andersson

Text: Ingvar Andersson



Årets hetaste dag - Mellbydagen 10 juli

Solen gassar. Det är 34 grader varmt. Det är årets Mellbydag. Nytt för i år är ångmaskinerna på andra sidan byalagsplatsen. De är ihopbyggda av gamla motorer och tuffar på i värmen. Jag går över till byalagsplatsen som är fylld med bord med saker som vill hitta nya ägare. Charlie visar mig sitt urvuxna favoritplagg som är ute till försäljning. Mats försöker sälja mig en bastudörr.



Idag är självaste byalagsplatsen en bastuplats. På grund av avsaknaden av en bastu så tackar jag för erbjudandet och går vidare. Då besökarna verkar ha valt stranden istället för vår loppis, säljer man mest till varandra. Johan och Linda har med en fantastiskt vacker vävstol till loppisen. Jag minns att min mormor hade en vävstol på "Kurragömma" i Karakås när jag var liten och hur jag beundrade den. Vävstolen på loppisen är från Johans föräldrahem.



Vid tvåtiden plockar de flesta ihop sina saker. En del ställs undan för att skänkas till Ravi idrottsförenings loppis. Annat sparas till kvällens auktion.



Vid sextiden är kvällens aktiviteter i full gång. Buffébordet står uppdukat med allt man kan tänka sig. Knytkalaset på Mellbydagens kväll är en av årets höjdpunkter. På bordet finns: varmrökt lax, ostpajer, nybakat bröd, melon inlindad i parmaskinka, sallad, smörgåstårter, pastasallader, olika frukter, Banoffetårter, rabarberpaj och mycket mera. För er som inte tidigare varit på någon mellbyaktivitet kan Mellbydagen varmt rekommenderas. Datum och information om kommande aktiviteter finns alltid på vår hemsida: www.sodramellby.se.

När vi fått i oss mat och dryck är det dags att presentera årets Melling. Mellingpriset, som instiftats av Mellbybagaren, (vilket år?) tilldelades Sven Erik Borglund för insatser under 2009 med motiveringen:

"För många hårda dagar och långa nätter, därtill allt slit med stock och stora stenar, har hans satsning på vinodling gjort att Södra Mellby kommit närmare kontinenten, i både utseende och handling, samt förhoppningsvis ombesörjt så att mellingarnas dagsbehov av vin är säkrat för all framtid."

Diplom, stipendium och det traditionsenliga priset "Byns skyddsängel" tillverkat av konstnären Sven-Åke Ekberg, överlämnades av Ingvar Andersson, vår Mellbybagare.



Kort efter prisutdelningen drar Lars-Martin igång auktionen. Precis som tidigare år håller Lars-Martin bra tempo på auktionen. Han säljer lökar, gungstol, tavlor, äpplemust och buxbom som om att han vore auktionsförrättare till professionen. 16 000 kr kommer in i kassan. Som ett bonusnummer så avslutades kvällen med ett underbart sångnummer som gav hela 900 kr till Mellby byalags verksamhet. Många sitter kvar länge på kvällen, pratar och njuter av det goda sällskapet vi har i varandra här i byn.



Ett stort tack till alla er som skänkt saker till loppisen och auktionen och inte minst för skönsången, generositeten i budgivningen och till alla som bidrog med sitt glada humör under dagen.

Text: Ingela Berven

Årets kräftskiva - 14 augusti



Som vi har längtat efter denna kräftfest! Regnet öser ner utanför vårt hus. Just som vi stiger ut, blir det uppehåll. Tillsammans med min familj tar vi oss upp för Kyrkebacken, ner för Mellby backe och bort till byalagstomten.

Minglet är i full gång när vi kommer dit. Det är kärt att återse alla så snart efter Mellbydagen. Stämningen är på topp. Det bjuds på välkomstdrink och tältet är fint uppdukat. Festkommittén grejade kalaset än en gång (många hjälpte till) och de kan inte ha gjort någon besviken. Kräftorna är perfekt röda och framdukade på alla borden. Bullar och tjocka härliga ostskivor ligger redan på varje plats. Mmmmmmm...

Wiking tar till orda efter att alla hittat sina platser. Han hälsar oss alla välkomna, utmanar alla som känner för det att testa den nya ljudanläggningen som finns på plats. Det är Krister som så generöst lånat ut den för kvällens fest. Pelle, Inga Lill och Krister själv antar utmaningen. De höjer nivån i tältet ytterligare, varefter konversationerna vid borden fortsätter.

Efter många kräftor och härligt umgänge måste jag inse faktumet att det inte går att natta sonen mitt i en pågående fest, hur härlig den än är. Jag reser mig upp. Tackar för en toppenkväll och joggar upp för backen med vagnen framför mig.

Festen fortsatte och enligt uppgift så var det livat i holken till strax före midnatt. Stort tack till festarrangörerna för ännu en väl genomförd tillställning och även till alla som var med och förgyllde kräftskivan med sin närvaro.



Text: Ingela Berven.

Byalaget har bytt bank !

Hej
Jag vill meddela att vi nu har bytt bank. Färs o Frosta är den nya banken som jag kommer att använda. Bankgiro är det gamla som använts tidigare, men för dom som för över pengar direkt till konto, får det bli det nya som gäller i fortsättningen.

Nytt bankkonto: Clearingnr: 8079- 6 Kontonummer: 74200734 -7 Bankgiro: 5292-9635

10 enkla tips för att spara energi

Här kommer lite enkla tips på hur du kan dra ner på energiutnyttjandet och samtidigt behålla komforten. Efter fjolårets vargavinter ger vi några råd om hur du kan minska dina utgifter och rädda miljön genom att minska din elförbrukning.



1) Installera lågenergilampor i ditt hem

För er som inte redan köpt lågenergilampor, gör det. Det sparar rejält med energi om du t ex har 15-20 lampor i ditt hem. 11 watt brukar räcka för att ge samma upplevda ljus som en vanlig 60-wattslampa.

2) Se över kyl och frys

En av de största elbovarna i moderna hem är kylan och framför allt frysen. Att ha -18 grader i frysen räcker för de allra flesta. Att hålla lägre temperatur är onödigt för en normal frys.

Idag är de allra flesta frysarna självavfrostande, men för dig som inte har en självavfrostande frys, kan det göra skillnad att frosta av, så att inte frysen behöver jobba så hårt för att hålla kylan.

3) Installera dimmers där det går

Ett bra sätt att spara energi är att installera dimmers i de rum där det är möjligt. En rumslampa som står och kastar fullt ljus när så inte krävs, är helt bortkastad.

4) Installera sensor för utomhusbelysningen

För din utomhusbelysning finns idag billiga sensorer som gör att dina utomhuslampor bara tänds när de behöver vara tända, istället för att brinna oavbrutet hela natten.



5) Kan du sänka värmen en grad?

Fundera på om det är möjligt att inte ha så varmt som du nu har det. En tumregel för det här området är att varje grad man kan sänka inomhus står för 3% av elkostnaden under vinterhalvåret.

6) Installera värmetermostat

En värmetermostat, som beroende på utomhusvärmen reglerar elementen inomhus, är idag mer regel än undantag. Om du inte redan har en sådan, införskaffa en. Det kan göra en stor skillnad i energinyttjande.

7) Kör inte torktumlaren om du absolut inte behöver det

Torktumlare är, näst efter Air Condition, den allra största energitjuven i ett hem (då den körs). Försök dra ner på användandet av torktumlaren och torkskåp så mycket det går.

8) Om möjligt, installera en takfläkt

Om du har ett boende med högt i tak kan det göra stor skillnad i energinyttjande om du installerar en fläkt som på vintern hjälper till att pressa ner den varma luften som annars lätt stiger till takskiktet och ligger där uppe istället för att värma upp där nere.



9) Stäng av alla elektriska prylar på natten

Datorn, TV-apparaterna, DVD-n, stereon. Alla står de stand-by under natten. Att stå stand-by betyder att de drar ström. Ofta tror man att stand-by-läge medför ett avsevärt mindre energiutnyttjande, men det kan ibland vara mycket lite som skiljer i strömnyttjande. Se till att slå av så mycket du kan, så fort du inte använder apparaterna. Glöm inte sånt som t ex routern och modemmet, ifall du har dator med hemmanätverk.

10) Nyttja solljuset så mycket du kan

Slutligen ett tips som på vinterhalvåret kan visa sig svårt men som ändå bör tas upp. Försök dra nytta av den tiden solen är framme genom att se till att ha alla gardiner och persienner uppdragna så att solljuset hittar in och kan hjälpa till att värma upp ditt hus.

Lite viktiga datum att anteckna ned i almanackan:

Julstöket:

Den 18/12 är det dags för det traditionsenliga Julstöket i S. Mellby
Mer info kommer senare på mail.

Årsmöte:

Är spikat till den 14/4 – 2011.

Tävling:

Fototävlingen – 2010.

Om ni vill vara med i årets fototävling så maila in ett foto till fototavling@sodramellby.se

Eller skriv själv ut fotot och lämna senast den 11 december till Mellbybagaren i ett kuvert med ert namn och telefonnummer på.

Reglerna är enkla:

Fotot skall vara taget i / på / från Södra Mellby.

Omröstningen sker på julstöket av deltagarna.

Påminnelse:

För att ha ett komplett och aktuellt register över våra medlemmar så ber vi vänligast att ni som bytt eller skaffat e-mailadress genast maila in er nya adress till per-anders.andersson@simris.nu eller några andra adressuppgifter.

Lådbilsrallyt:

Det är dags att serva era lådbilar eller kanske sätta igång och bygga en ny till er själva eller till barnen inför vårens race.

En nyhet för nästa år är att ALLA kan få vara med att köra!

Med detta menas att deltagare utanför byalaget får vara med att delta i lådbilsrallyt för en blygsam startavgift.

Varför inte visa att byalagsmedlemmarna kan piska alla utomstående i en tävling!

Fler häftiga överraskningar är på gång – så sätt igång och bygg och serva era bilar !

Mer info kommer lite senare på mail.