

ALLA MELLINGAR, GOD FORTSÄTTNING PÅ 2010 !

Oj, vilken vinter vi har!

Jag skrockade i höstas när jag såg alla rönnbären att i år blir det nog en riktig vargavinter och visst tycks den gamla bondepraktikan fortsatt gälla. Sällan har vi väl skottat så mycket snö som denna vintern. Den vackra glittrande vinterbilden från byn och bygatan som glädde oss i början har förvandlats till en kamp om var man kan lägga ytterligare snö.

Julstök och julen känns rätt avlägsen. Även om julen varar ända till påska, så längtar vi nog alla efter de första värtecknen. I avsaknad av alla yttre bevis om att våren är på väg så kanske årets första Mellbyblad kan fungera som ett tidigt vårsurrogat och ge en ljusglimt om vad som väntar under året.

Men först vill vi i Byalaget tacka alla Mellingar, privatpersoner såväl som företagare för ett fantastiskt år tillsammans på våra aktiviteter och i vardagssysslorna. Ett extra stort tack till alla er som år efter år troget skänker de uppskattade priserna till Mellbydagen och Julstöket och för att ni är med och hjälper Byalaget att skapa gemenskap och sammanhållning.

Våra planerade arbetsmöten med färdigställandet av Byalagshuset har helt snöat inne och får återupptas när snön har sjunkit undan. I år har vi reserverat två Røjardagar den 17/4 och den 24/4 och med tanke på allt som skall göras hoppas jag att det blir en bra uppslutning!



Men innan dess har vi vårt traditionsenliga Årsmöte den 6/4 och sen kommer Valborgsfirande den 30/4 och den 15/5 är det åter dags för Södra Mellby Grand Prix. Jag hoppas att det är full fart med snickrandet. Ett litet stalltips - gardera med medar.

I styrelsen har vi under året diskuterat hur vi bäst förnyar vårt arbete och skapar ett bredare engagemang. Som ett resultat av våra diskussioner kommer därför Peter Olausson, Catarina Nilsson och Inga Lill Högberg som ansvariga för kommunikations-, trivsel respektive företagargruppen att vara de drivande instanserna inom ramen för vad vi i styrelsen har lagt fast som riktlinjer och vi kommer därför att ha färre styrelsemöten under året. Mer om detta får ni höra på Årsmötet där respektive ansvarig kommer att berätta om vad som är planerat under året

Än en gång, ett stort tack för året som gått och ha det så bra tills vi ses och ha en riktigt trevlig läsning!

Vid snöskyffeln
Wiking Henricsson



Fem snabba frågor med styrelseledamöterna



Catarina Nilsson – Ansvarig för trivselgruppen



Vad gör ni i trivselgruppen?

Vi samordnar alla arrangemang som går av stapeln i bylagets regi.

Vad är din vision under 2010 och framåt inom ditt område?

Vi välkomnar nya förmågor in i gruppen. Jag vill att alla ska känna sig välkomna. Det är redan fem som anmält sitt intresse för att vara mer delaktiga vid planering och behjälpliga vid arrangemangen. Det är jätteskoj att vi blir fler, säger Catarina. Är det fler som vill vara med så är de välkommen att anmäla sitt intresse vid årsmötet i mars. Catarina tycker att det är viktigt att alla ska kunna bidra och känna sig delaktiga i de arrangemang vi ordnar samt att känna att det finns möjlighet att påverka.

Vad vill du att driva för frågor?

Det känns lagom med de arrangemang vi har idag. Vi försöker alltid att fånga upp en del under arrangemangen och även efter för att få återkoppling på det vi gör. Hittills har vi bara fått positiv respons. Men är det något vi driver så är det att få in fler personer i trivselgruppen. Så du som läser det här nu, tycker du att det skulle vara kul att vara med, hör gärna av dig till Catarina.

Hur vill du skapa engagemang inom ditt område?

Genom att låta alla få bidra och känna sig delaktiga.



Finns det något speciellt du önskar förmedla till våra medlemmar?

Jag vill tacka alla killar som är med och hjälper till med de större och tyngre sakerna, som ibland behövs till arrangemangen. De hjälper även till med en del "markservice" vilket givetvis också uppskattas.

Peter Olausson - ansvarig i kommunikationsgruppen.



Vad gör ni i kommunikationsgruppen?

Kommunikationsgruppen har hand om frågor som kommer upp på medlemmarnas initiativ då behovet uppstår. Ett exempel är asfalteringen. Många tyckte att vägen inte underhölls tillräckligt. Vi lobbade och drev på vägverket med skrivelser och telefonsamtal och lyckades till slut få en total ombyggnad av vägen genom byn. En annan fråga har varit att få en 30-skylltning till stånd. Trots ett flertal skrivelser till alla tänkbara instanser, samt att vi lyckats ta hit folk från vägverket på vallning i byn, har hittills tyvärr inget hjälpt oss framåt i den frågan, berättar Peter.

Vad är din vision under 2010 och framåt inom ditt område?

Min vision är att fler medlemmar ska engagera sig. Jag kommer att berätta mer om kommunikationsgruppen på årsmötet och då är alla som är intresserade välkomna att anmäla sig för att hjälpa till i kommunikationsgruppen.

Vad vill du driva för frågor?

Peter har ingen idé om att driva något speciellt. Det viktiga är att bevara den gamla strukturen och miljön som finns i vår by, att värna om kulturarvet och vara en nagel i ögat på myndigheter som kanske inte alltid sköter sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Vi verkar äntligen, efter flera år, ha fått igång ett samarbete där vi får agera "remissinstans" i bygglovsärenden som rör vår by och närmiljö. I vilken omfattning vi sedan kan påverka återstår att se, säger Peter

Hur vill du skapa engagemang inom ditt område?

Oj, att skapa engagemang är inte lätt. Som allt föreningsliv bygger det på att folk själva engagerar sig. Erfarenheten jag har är det är svårt att få folk att ställa upp. Det gäller att de känner att de kan bidra med något, vilket de oftast kan men de har själva svårt att se det.

Finns det något speciellt du önskar förmedla till våra medlemmar?

Jag tycker vi lyckats otroligt bra med vårt byalag och det finns många engagerade själar som brinner av idéer och vilja att alltid ställa upp. Det är viktigt att fylla på med nya krafter så att inte engagemanget slocknar.



Inga Lill Högberg – Ansvarig för företagargruppen



Vad gör ni i företagargruppen?

Hittills har vi vid två tillfällen gjort en gemensam reklamfolder. Dessutom ser vi till att lämna bidrag till den årliga auktionen på Mellbydagen samt ”hemliga paket” som är vinster i tipspromenaden vid det årliga julstöket.

Vad är din vision under 2010 och framåt inom ditt område?

Det är ju bara roligt att våra företagare har fullt upp med sina verksamheter och inte hinner engagera sig i gemensamma engagemang. Vi bör kanske ta nya tag!?

Vad vill du driva för frågor?

Eftersom det har tillkommit flera nya företagare i byn är det kanske dags för en ny folder – vi får väl höra på årsmötet om det finns intresse. Kanske någon form av ÖPPET HUS kopplad till en långpromenad under lågsäsong? Är helt säker på att våra kreativa företagare har många idéer!

Hur vill du skapa engagemang på ditt område?

Allt hänger på om företagarna har tid att offra på någon gemensam aktivitet. Frågan kommer upp på årsmötet!

Finns det något speciellt du önskar förmedla till våra medlemmar?

Jag hoppas att alla är medvetna om vilken fantastiskt levande och aktiv by vi lever i! Det är inte dåligt att ha så många företagare på en så liten plats.

Text & bild: Ingela Berven

Bild: Krister Ekblad

Har du förslag på vad byalaget skulle kunna göra i Södra Mellby så skicka gärna in önskemålen till info@sodramellby.se eller gå in på hemsidan på adressen: <http://www.sodramellby.se/kontakt.php> och skriv dina önskemål eller synpunkter.

Övrig info

På hemsidan kan du ni också rösta på ”Årets Melling” på adressen: <http://www.sodramellby.se/mellingpriset.php>

Lådbilsrallyt

Vi vill redan nu passa på att promota för vårt kommande evenemang: Lådbilsrallyt den 15 Maj.

Det är dags att fixa till, reparera, bygga, bygga om, måla och förbättra sina lådbilar.

Tiden springer iväg, så nu är det hög tid till att sätta fart !

Inför årets evenemang så söker vi naturligtvis deltagare – **men framförallt funktionärer och sponsorer!!**

Anmälan till lådbilsrallyt, funktionär eller sponsorer görs till; ladbil@sodramellby.se

Mer info finns som sagt i slutet på mellbybladet eller på hemsidan.

Ingen julkänsla utan julstöket i Södra Mellby



Tänk vad lyckligt lottade vi är som en dag för några år sedan köpte vår lilla stuga just här, mer eller mindre ovetande om byalaget och dess starka engagemang i byn. För oss har det blivit till en tradition att vara med på julstöket, det får en liksom att komma i stämning inför julen. Det första riktiga startskottet. Det är även här jag kommer underfund med att jag måste snabba på och köpa de där julklapparna jag gått och klurat på under året. Bra inköpsställe för julklappar är just på julstöket. Vad menar hon nu..? Jo, man kavlar upp ärmarna och så bakar man fantastiska kakor hos Mellbybagaren, som man sen ger bort. Det var många som bakade kakor i år för att inte tala om de mängder av marsipangrisar som stod på bänken.

Marsipangrisarna blir bara finare och finare för vart år som går, rena rama konstverken. Med vår son Elliot på armen går vi vidare in till bagarbordet. Där står tomten bredvid Ingvar. Jag tror de har träffats förut för Ingvar har glimten i ögat och skrattar gott när tomten klappar honom på magen. Lite längre in bjuds det på glögg och pepparkakor. Vi slår oss ner. Hanna gör oss sällskap till både vår och Elliots förtjusning. När vi fikar klart tackar vi Hanna för en trevlig pratstund och Ingvar för gott fika.



Det är kallt ute, Henrik och jag ser beundrande på dem som tar sig runt tipsrundan. Vi tittar på varandra och jag säger: Nästa år klär vi oss lite varmare och går den vi också. Vi skyndar oss upp till församlingshemmet. I dörren springer vi nästan ner Wiking och Göran som kommer in med en av de största matbrickorna jag någonsin sett. Det kurrar lätt i magen. Inte länge till julfesten nu. Inne i salen knyts det julkransar för fullt. Buxbomen är nästan slut nu, det gäller att vara ute i god tid. Vi sätter oss ner och tittar när de sista Mellingarna knyter ihop sina kransar. Hjälper till att städa undan och går sedan hem för att vila lite innan det är dags för andaktsstunden i kyrkan. Birgitta Melén läser en jullegend av Selma Lagerlöf med sin underbara Astrid Lindgren-liknande röst. Inte så att de talar likadant men jag får samma känsla när de läser. Underbart! Kyrkan töms på människor och vi möts igen bara någon timme senare i församlingshemmet för att äta och dricka gott tillsammans. Pelle prickar av och välkomnar alla gästerna vid dörren. Vi serveras var sin äppelglögg från Kiviks Musteri, supergod. Jag reder aldrig riktigt ut mitt släktskap med Åkessons men jag har för mig att det var morfars mor som var syster till Henric Åkesson eller morfars farmor. Jag får helt enkelt göra min hemläxa i släktrådet till nästa jul.



Jag vet inte om vi någonsin haft ett sådant stort och fint julbord förut. Vi sitter vid samma bord som Sofie och hon tipsar om att inte missa revbensspjällen. Sofie jobbar nämligen på Ica och har varit med och tillagat dessa. Det visade sig vara ett bra stalltips. Unge herr Rikard Andersson fattar gitarren, spelar och sjunger några låtar innan Morgan och Nina, de nyinflyttade i Mellby Skola, intar scenen. De ger oss ett smakprov på vad vi kommer att få höra mer av när de slår upp dörrarna för oss byalagsmedlemmar, ja för allmänheten också såklart. Det låter som att det kommer att bli ett lyckat koncept nere på skolan och jag ser redan fram emot premiären till våren. Klockan tickar på och den lite yngre i vårt sällskap börjar göra oss uppmärksamma på att det faktiskt

är rätt så sent. Klockan 21.30 tackar vi för oss för det här året. På vägen ut ser jag att det är ett hästfoto som vunnit fototävlingen. Har för mig att det var Sofie Hanssons bild. Det är en fin bild på en häst och ett litet föl. Den får mig att drömma mig bort från den är vinteryran som finns utanför fönstret och föreställa mig att jag står på tomten och blickar ut över ängarna i Södra Mellby. Så jag längtar tills våren kommer och jag är där igen. Grattis Sofie!

Text & bild: Ingela Berven

Bild: Krister Ekblad

Förvänta er välkomponerade husmansrätter och bra musik på restaurang "Mitt i Maten"



I september flyttade de nya ägarna in i Södra Mellby Skola. Både Morgan och Nina gillar att ta sig an nya projekt. De har rest världen över och för första gången, både tillsammans och var och en för sig, känner de att de har hittat hem, här i Södra Mellby. Skolan var inte direkt vad de letade efter men Södra Mellby gick rakt in i hjärtat på dem och efter visningen blev allt annat otänkbart.

Nina och Morgan träffades genom musiken för femton år sedan och har levt tillsammans i nästan sju år. Nina har spelat och sjungit sedan mitten av tonåren. Morgan är kock i grunden och var heltidsmusiker fram till att han träffade Nina. Nina är född i Hjärup utanför Lund och Morgan har sina rötter i Halmstad och Lund. Adressen har tidigare varit världsomspännande då de kombinerat musiken med att arbeta till sjöss under sina sju år tillsammans. Nina sjunger i kyrkokören, och stormtrivs. Att få kombinera sin passion för musik, mat och natur känns helt fantastiskt, säger Nina. Allt man kan önska sig finns här eller precis runt knuten. Det är helt underbart, säger båda mer eller mindre i kör.

Då Morgan och Nina får tid över skriver de egna låtar. Tidigare har de turnerat en hel del. Nina berättar att nackdelen med att turnera var just att de inte hann producera så mycket eget material som de ville, vilket de hoppas kunna göra nu när de är bofasta. Bra musik utlovas i Södra Mellbys Skola. Morgan och Nina bjuder gärna på en musikalisk tidsmaskin som går tvärs genom alla genrer - allt från visor till rock. För två år sedan startade de bandet Jelly-Belly som de kommer att använda som husband. I full styrka är de fem stycken. I bandet finns en trio som uppträder där de leker med musik på olika sätt. Morgan spelar i stort sett på alla stränginstrument du kan tänka dig.

Södra Mellby Skola är ett projekt som man kan utveckla och låta växa organiskt i all evighet. Det finns ingen ände på det, och det är just det som båda finner så lockande. Det blir liksom aldrig riktigt färdigt utan det finns alltid nya och spännande saker att göra. Att få samla så mycket gott under ett tak känns underbart, säger Nina. I skolan finns: Restaurang Mitt i Maten, KAOS, Gamla Skåne antik och butik samt butiken Smakfröjd.

Vi ser fram emot att få lyssna in bybor och alla besökare och få låta konceptet växa fram mer och mer. Det de vet idag är, att de ska servera riktigt god mat gjord på lokalt producerade råvaror till humana priser, spela bra musik och vinna Mellbybornas hjärtan såklart, säger Nina med ett leende.

Restaurangen kan ta 40 sittande gäster inomhus och ytterligare 40 utomhus. Det finns planer för grillkvällar, temakvällar med musik, möjlighet till att abonnera lokalerna för bröllop eller andra arrangemang. Catering för den som vill ha maten på annat ställe än i skolan. Lunch kommer att serveras och de är överens om att behålla det vinnande konceptet med tre olika rätter i varje steg; förrätt, huvudrätt och efterrätt, vilka kommer att varieras med årstiderna alltefter vad säsongens råvaror erbjuder. Enkelhet med rena smaker till humana priser är det vi önskar bjuda på, oavsett om det handlar om dagens lunch, à la carte, buffé, fika, enklare snacks eller brunch. Byborna har att vänta många gästspel, både i köket och på scenen, berättar Morgan. Ingen söndag utan ägg och bacon, fortsätter han med ett leende och med glimten i ögat - och tittar uppfordrande på Nina.

De har fått ett fantastiskt bemötande av de boende i Södra Mellby, berättar de. De som är nyfikna på våra nya byalagsmedlemmar och på hur Södra Mellby Skola kommer att se ut behöver inte vänta länge. Morgan och Nina kommer att bjuda in till en smygpremiär för alla bymedlemmar innan påsk. Premiären och öppnandet av Mitt i Maten hålls på skärtorsdagen. Hela programmet inför påsk och sommaren kommer att finnas på www.mittimaten.nu

Morgan och Nina vill att varje gäst ska känna sig som hemma när de besöker skolan. Önskan är att skapa en atmosfär i god harmoni med byggnaden och byn som helhet. Södra Mellby Skola ska vara en samlingsplats som känns personlig där det är lätt att andas och bara vara, det ska vara enkelt och familjärt.

Vi vill leva här, trivas här och det vill vi att andra också ska göra, avslutar Nina och Morgan vårt samtal.

Varmt välkomna!

Text & bild: Ingela Berven

Söndagsskoleavslutning

Jag gick i söndagsskolan varannan söndag i 8 år. Prosten Magni Andersson var lärare för de äldre barnen, och hans fru Blenda höll i lektionen för de små barnen. Avslutningarna var höjdpunkten på hela arrangemanget. Det var julavslutning och sommaravslutning. Julavslutningarna hölls i kyrksalen i S:a Mellby och sommaravslutningarna i Kiviks Kapell. Bäst var avslutningarna i Kiviks kapell. Där kunde man leva riktigt "fuling" då aktiviteterna mest hölls utomhus där. Det var väl kanske också därför man gick i söndagsskolan. Man kunde busa lite och träffa kompisar. Ett år åkte vi ner till kapellet för att vara med på sommaravslutningen.



Personer på bilden från vänster:
Lena Persson, Ingvar Andersson,
Lena Jönsson, Hasse (Mejerist) Persson,
Ingrid Nilsson, Kristina Nilsson,
Bengt Andersson, Gunilla (Skräddare)
Mariette Jonsson, Kent Månsson
Knut Lindblad, Pelle Bagare

Mor och jag hade varit i Simrishamn och handlat nya kläder. En fin blå kavaj och ljusa fina byxor hade jag fått.

När vi kom ner med fars Standard Vanguard parkerade han bilen vid sjösidan.

Pelle och jag skulle bara gå ner till vattnet och känna på dess temperatur.

Vi fick stränga order om att inte blöta ner oss, och komma tillbaka direkt efter att vi känt på vattnet.

När vi kom ner till stranden stannade Pelle vid vattenlinjen, men jag såg några stora stenar längre bort. Om jag gick ut på de stenarna så kunde jag säkert avläsa

en mer rättvis temperatur, för det var säkert många av mina kompisar som jag kunde rapportera detta till.

Jag hörde fars röst lite svagt: - Gå inte ut på stenarna, men jag svarade:

- Jag vill längre ut.

Jag ville ju gärna "bräcka" av mejeristapågarna Hasse och Ejlet lite också



När jag kom till den tredje stenen lite längre ut, var det någon sorts grön smörja på den och den var så glatt att den var glattare än is, så jag halkade och trillade ner i plurret.

Jag kom fort upp, men vad hjälpte det.

Hela armen på kavajen var blöt liksom bägge byxbenen, tillika var det ena byxbenet färgat grönt av smörjan som fanns på stenen.

Jag hörde fars röst långt borta:

- Jaha, di tänkte ja ti.

Mor borstade av mig den gröna smörjan så gott det gick.

Far var ilsken och mor var ledsen, tillika skulle familjen fotograferas.

Det blev inget bra kort. Den ende som var glad på kortet var Pelle. Han till och med undra om jag inte kunde få lite smörj i alla fall.

Personer på bilden från vänster:
Pellebagare, Dagny Andersson, Ingvar "Tjoffe" Andersson
Text: Ingvar Andersson
Bilder: Privata

Julbak och Stadsmissionen

Den 19 december samlades 16 personer hos Mellbybagaren för att spendera en trevlig eftermiddag tillsammans i julens tecken. Bröd bakades och en härlig lunch förtärdes vilket inbringade en summa på 1 340 kr. Pengarna från julkaket och lunchen skänkte Mellbybagaren oavkortat till Stadsmissionen till förmån för de som varken har hem, värme, mat eller dryck under den kalla juletiden.

Stadsmissionens direktör skrev tillbaka och tackade för gåvan och viljan att hjälpa till att skapa en mänskligare värld. Kanske kan detta vara början på en mycket god och trevlig tradition.

Text: Ingela Berven



Nybygge i Södra Mellby

För drygt ett år sedan förvärvade Mats Uppvik fem tomter i Södra Mellby. När kylan har släppt börjar byggnationen på tomterna 6.70-6.71 (se karta). Jag beräknar att de nya husen står klara till hösten, berättar Mats. Totalt kommer vi att få fem nya hus i byn, alla i gammal korsvirkeshusanda med vasstak. Det ser ut att bli väldigt fina hus!

Text: Ingela Berven

Bilder: Från bygglovshandlingarna





Dags att boka in årets byalagsaktiviteter i kalendern



6 april – årsmöte, hjärtligt välkomna!

Vi samlas för att titta på året som gått och blickar framåt. Byalaget bjuder på en riktigt härlig påskbuffé. Vänligen anmäl er senast 25 mars till per-anders.andersson@simris.nu

17 april och 25 april håller vi röjardag

Det är mycket som ska röjas i år. Vi söker kämpavilliga Mellingar som vill hjälpa till att göra byn fin. Välkomna till byalagsplatsen kl. 10.00 båda dagarna så delar vi upp sysslorna emellan oss.

30 april firar vi Valborg tillsammans

Dags att hälsa våren välkommen. Vi avgår från parkeringsplatsen Mellby kyrka kl. 20.00, så tågar vi tillsammans ut till majbålet, som vi tänder ca 20.15. Där vi sjunger in våren.

15 maj - Södra Mellby Grand Prix Lådbilsrally

Här brukar det gå snabbt ner för backen vill vi lova. Succén är given oavsett om du hamnar på prispallen eller ej. Anmäl er redan nu för att susa ner för Mellby backe i år! Anmälan senast den **9 maj** på mail till ladbil@sodramellby.se eller till Krister per tel. 0701 - 427 683.



29 maj åker vi till Skånes Djurpark - vi kallar dagen för Juniordagen

Dags att hälsa på djuren i Skånes djurpark. Äntligen, säger jag. Jag vet att det är barnens egen dag men tycker själv att det är minst lika roligt som barnen att få vara med en sådan här fantastisk dag. Har ni inte redan anmält er så gör det nu till Johan Andersson på mellby32@hotmail.com

10 juli Mellbydagen - vårt största evenemang

Förra året var vi rekordmånga. Över 150 anmälda. Var med och gör dagen till en succé i år också. Vi börjar med loppisen kl. 11.00-15.00. Tar en paus och ses sen på kvällen för en gemensam buffé. Alla tar med något att ställa på det gemensamma buffébordet och tillsammans får vi det bästa knytkalas ni kan tänka er.

14 augusti - kräftfesten man inte får missa

Dags att stämma upp till sång, sörpla och har det riktigt trevligt tillsammans. Anmälan är bindande och görs till per-anders.andersson@simris.nu senast den 4 augusti. Jag säger bara mums. Gå in på hemsidan www.sodramellby.se för att se fler bilder från förra årets kräftfest.



18 december - dags för julstök

Vad ger en bättre julstämning än Södra Mellbys julstök? Mandelkakor, julgodis, galna tomtar, marsipangristävling, kransbindning, brödbak, tipsrunda, sång, julbuffé med mycket mer. Varmt välkomna den 18 december!



Text: Ingela Berven

Rättelse från Mellbybladet nr. 2 2009

Sven Erik Borgströms namn felstavades. Vi ber om ursäkt för detta. Rätt stavning är givetvis utan bindestreck, som det står här.

Har ni synpunkter eller förslag, hör gärna av er till oss. Vi som håller i Mellbybladet och hemsidan är:

Krister Ekblad

Ansvarig för hemsidan & layout av Mellbybladet

webbmaster@sodramellby.se

0701 - 427 683

Ingela Berven

Ansvarig för Mellbybladet

Ingela.berven@gmail.com

0731 - 500 333



Södra Mellby Grand Prix Lådbilsrally



Åter igen är det dags för berömda Österlenska lådbilsrallyt.

Vi gör som tidigare, dvs **ALLA***¹ får chansen att vara med.

(Kivik, Svinaberga, Vitemölle, Vitaby, Simrishamn, Lund, Italien ja, var som...)

Våra klasser består av :

Junior upp till 3 - 11 år

Senior 12 - 99 år

Pris till snyggaste lådbilen !



När: Den 15/5 - 2009 kl 13.00 (samling ca 11.30 inskrivning)

Var: S.Mellby backe

Hur: 2 klasser - Snabbast ner på 2 åk - minst tidsdiff .

O.S.A*² 9 Maj på mailadress: ladbil@sodramellby.se

Eller på tel 0701-427683 (Krister Ekblad)

Fina priser till 1:a 2:a och 3:dje plats i Junior och Senior klassen.

Pris till snyggast lådbil.

Regler finns på hemsidan: www.sodramellby.se/ladbil.pdf

ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT TITTA PÅ !

Intresserad av att vara funktionär eller sponsra evenemanget ?

Maila eller ring till Krister Ekblad - se info ovan...

*¹ = Endast medlemmar i Södra Mellby Byalag - men medlemskort finns på plats att lösa om ni vill delta
För att minderårig skall få delta - krävs att målsman är med.

*² = För att tävlingen skall bli av krävs minst 10 tävlande ekipage.