



Styrelseordföranden har ordet

ALLA MELLBYBOR, GOD FORTSÄTTNING PÅ 2007

Samtidigt som jag önskar det vill jag tacka alla medlemmar för ett fantastiskt trevligt år 2006, er uppslutning kring våra aktiviteter gjorde dessa till verkliga succéer. Byalaget har nu fantastiska 114 medlemmar och 20 företag. Ett stort tack till alla er företag och bybor som år efter år troget skänker de uppskattade priserna till våra aktiviteter på Mellbydagen och Julstöket.

I en värld av allt större omvälvningar, krig och naturkatastrofer är det skönt att kunna konstatera att i vår lilla värld i Mellby är allt i stort sett sig likt. Visst har tyvärr några flyttat och andra har dessvärre lämnat oss med naturens gång, men glädjande nog har vi också fått nya ansikten i byn, hjärtligt välkomna! Men som helhet ser nog år 2006 sig ganska likt ut när man så här vid årsskiftet tänker tillbaka och det kan väl kännas ganska tryggt att veta.

Vi i styrelsen har under året diskuterat Mellbybladets vara eller icke vara. Vi har haft svårt att mobilisera resurser till framförallt skrivandet och vidareutveckling av bladet. Kanske våra ambitioner har varit för höga, vilket gjort det till ett tungt arbete för några få.

Vi är dock överens om att Mellbybladet är en trevlig kommunikationsform, ett bra komplement till vår hemsida och uppskattat av de som inte har tillgång till dator.

Så vi gör en ny ansats under 2007, det finns många idéer om hur vi skulle kunna göra Mellbybladet lite trevligare, men jag skulle uppskatta om några fler kunde engagera sig, så SLÅ MIG EN SIGNAL vi är tacksamma för din hjälp.

ETT STORT TACK för året som har gått och tills vi ses igen ha det så bra.

Vid pennan Wiking, Ordförande

Lådbilsrallyt

Under sensommaren har en ny aktivitet dykt upp som tagit byn med storm, minst sagt.

Mellbyracet – eller Lådbilsrallyt som gick åt stapeln i augusti blev en dundersuccé och visade ett enormt intresse.

Inte bara för byborna utan även för grannbyarna. 11 bilar delades av ett 25 tal Seniorer och Juniorer som gjorde upp i en spännande kamp nerom mellbybacke i full fart. Priser delades ut för snabbast tid nerför backen, samt snyggast lådbil. Årets lådbilsrally går av stapeln i augusti, mera info om detta i senare Mellbyblad och på hemsidan.



Kvällen avslutades på byalagsplatsen med den största kräftfesten som någonsin hållits i byn.

Ett 80 tal bybor hade tagit sig dit för att sörpla, smaska, skala, skåla och sjunga med övriga bybor i vårt tält.

Alla var helnöjda och lördagen den 19 augusti lär gå till historien med deltagande av bybor och av den gemenskap och glädje vi hade och kände.



Österlen Lyser

ÖSTERLEN LYSER gick av stapeln lördagen den 4:e november och byalaget bidrog till den samlade aktiviteten på Österlen genom att ombesörja belysning av vår kyrka liksom i fjol.

Visst är det en imponerande och vacker syn oavsett vilket håll man närmar sig byn ifrån att mötas av vår högt belägna kyrka i en vacker och varm siluett i höstmörkret. Som ett respektfullt minnesmärke under ALLA HELGONS DAG till minne över alla de församlingsbor som inte längre är med oss.

Som ni säkert märkt har vi i samarbete med kyrkan, haft belysning av densamma hela helguppehållet. Vilket tillsammans med vår egen byagran och ljusslinga har hjälpt till att binda ihop alla upplysta fönster i byn, och ge hela byn ett varmt välkomnande intryck.

Julstöket

Sedan rusade tiden iväg och alla hade vi fullt upp med att fixa alla sakerna på vår ”måstalista” inför julen och så blev det åter dags för byns stora höjdpunkt JULSTÖKET.

Drygt 50 bybor slöt upp och trotsade blåst och regn vid tipsstarten vid Lappri och fortsatte vidare förbi julgransförsäljningen hos Östen där vissa inhandlade sin stolthet, en Kungsgran, för att snabbt slinka in i värmen i Bageriet. Här var det fullt drag i Einars dragspel och



det bjöds på kaffe och lussekatt samt fantastiska chokladbakelser av Linda och Johan. Men det skulle ju jobbas och tävlas också, det grova knådades både på längden och tvären ute hos Ingvar på bakkbordet och inne i packeriet formade både små och stora fingrar byns egna små grisar. Visst kändes det som en enda stor tomteverkstad med aktiviteter i alla hörnen, inte konstigt att byns egna tomtar kommer tillbaka år efter år. Vem vill missa JULSTÖKET?



Efter att ha lämnat vännerna i bageriet gick färden tvärs över gatan till Klockaregården och kransbindning och även här sprudlade det av aktiviteter varvat av julglögg och pepparkakor som Katarina och Jane bjöd på.

Upprymda och värmda av aktiviteterna gick färden nerför backen, mot Krukmakargården och KAOS, kramande sina vid det här laget ganska skrynkliga tipslappar med ettor, tvåor och kryss. Inte desto mindre, fullt övertygade om att i år vara ägare till den helt rätta raden.

Rittävlingen hos Marie hade som så vanligt full aktivitet i huset.

Därefter bar det åter uppför kyrkbacken till en andaktsstund i kyrkan där vår kyrkoherde Cerny förmedlade några stilla tankar inför julen och vi gemensamt stämde upp i några av våra vackraste julpsalmer.



Kvällen avslutades traditionsenligt nere hos Ditte och Hans på Någorlunda, där en fullsatt skara kunde njuta av ett välsmakande julbord, sång och musik samt prisutdelning i såväl tipsrundan som i marsipan- och teckningstävlingen.

Visst tindrade ögonen på både liten och stor när man gick fram för att hämta priset man vunnit. Men vad hände med ettor och tvåor och kostade det så många kakaoböner att köpa en funktionsduglig fru? Nej några helt rätta rader blev det inte denna gången i heller, men vad gör det en sån här kväll. Man kan ju bara sitta ner och njuta ändå!

Nyårsfirandet



Sen kom ju inte vintern och snön som året innan utan regn och blåst fortsatte men NYÅR blev det ändå och det nya året hälsades välkommet med både fyrverkeri och skål i Katarinas och Mats paddock.

ETT NYTT ÅR 2007 hälsas välkommet, ett nytt år fyllt av nya aktiviteter och möjligheter för oss alla att vara med och forma vår by till den finaste och trevligaste byn på Österlen.

Hemsidan

www.sodramellby.se

Hemsidan skall successivt byggas om. Vi tackar för de synpunkter som vi fått in och vi ska försöka ta hänsyn till dessa vid fortsatt arbete. Målsättningen är att ha en bra och informativ hemsida med uppdaterat material när det gäller evenemang och händelser i vår by. Vi vill gärna ha fler medarbetare som fotograferar och skriver till hemsidan. Ta kontakt med Wiking, Krister eller Peter.

Årets Melling

Mellingpriset är ett pris instiftat av Mellbybagaren år 2006

Priset är ett instiftat pris från Mellbybagaren för att bagaren visar sin uppskattning för befolkningen i byn. För att erhålla detta fantastiska och prestigefyllda pris, så krävs absolut inga stordåd. Det enda som krävs är att; byborna röstar fram en vinnare genom speciella röstblanketter som finns tillgängliga vid alla byamöten och i Mellbybagarens butik. Blanketten inlämnas senast den 31/12 varje år till styrelsen. Vinnare av priset får:

En Mellingsstaty, gjord och framtagen av konstnären Sven-Åke Ekberg.

Ett diplom som visar att man blivit vald till årets Melling.

Ett litet stipendium som kommer av behållning från ett fondkonto.

Utdelning av priset sker på Mellbydagen i juli månad året efter.

Mera om Mellingpriset kommer att finnas på hemsidan, samt röstsedel och regler www.sodramellby.se

En liten framåtblick

Följande aktiviteter är planerade under våren – datum kommer att stå på hemsidan och att delges under årsmötet.

Tisdagen den 10 april är det årsmöte, med gemensam buffé som byalaget bjuder på.

Röjardagen då vi gemensamt ger byn en vår städning.

Traditionsenligt Valborgsfirande på byalagsplatsen.

Motioner till styrelseordföranden skall vara inne senast två veckor inför årsmötet.