

Verksamhetsberättelse för Byalaget Södra Mellby kyrkby 2015.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Gunilla Arvidsson
Kassör: Per Anders Andersson
Catarina Nilsson
Daniel Andersson
Johan Andersson
Göran Hansson
Ingvar Svensson
Sekreterare har alternerat inom styrelsen.

Revisorer har varit Ingvar Andersson och Benny Grönberg med Inga-Lill Högberg och Mats Nilsson som ersättare.

Valberedning har bestått av Margareta Andersson(sammankallande), Staffan Nilsson och Inger Olsson.

Byalaget hade vid årsskiftet 120 medlemmar.

Byalagets hemsida har skötts av Peter Olausson. Mellbybladet har sammanställts av styrelsen och har utkommit med 1 nummer.

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten under året.

Följande aktiviteter har genomförts under året:

Den 11 april var det en röjardag. Vi röjde bakom likvagnshuset och städade på byalagsplatsen. Ca 20 personer hjälptes åt och Greta ordnade fika till alla.

Årsmöte hölls den 7 april i församlingshemmet med sedvanlig påskbuffé.

Valborgsmässobålet firades som vanligt med fackeltåg och bål hos Göranssons. Frans Malmros höll även i år ett uppskattat tal till våren.

Den 16 maj hade vi en växtbytdag på byalagsplatsen. Vi bytte växter, pratade och fikade.

Den 6 juni samlades vi på byalagsplatsen för att hissa flaggan, dricka kaffe och umgås. Förre detta landshövdingen Einar Larsson berättade underhållande om sitt liv.

Mellbydagen, som vanligt årets höjdpunkt, firades den 4 juli med en som vanligt välsmakande buffé. Auktionen hölls av Lars Martin Grevin och Ulf Carlström som under glada tillrop lyckades få oss att även i år bjuda bra på det som generösa företagare och andra skänkt. Byns barn hjälpte till att sälja ett lotteri med fina vinster. Så fick vi även detta år ett bra tillskott i byalagets kassa för vår verksamhet.

Ingvar Anderssons pris till årets MELLING delades ut av en av förra årets pristagare Johan på Mellby Klockaregård, till årets pristagare Göran Hansson.

8 augusti var det tid för kräftskivan. En precis som vanligt trevlig tillställning med mycket kräftor, sång och trevlig samvaro.

Till Österlen lyser, första helgen i november belystes flera träd i byn. Marschaller tändes längs Mellby byväg och Mellby backe.

Årets sista aktivitet var julstöket den 12 december. I bageriet kunde vi som vanligt baka, värma oss och njuta av en god fika. Tipsrundan gick som vanligt runt i byn med kluriga frågor för stora och små. Vi var i byalagshuset, hade kransbindning, glögg och pyssel för barnen. En mycket god julinspirerad måltid från Restaurang Lind i Kivik avslutade dagen i Kyrksalen. Företagarna i byn hade skänkt många fina julklappar till deltagarna i tipsrundan som delades ut.