

## INGELA HAR ORDET

Tillsammans med Wiking Henricsson, tillika vår ordförande, har jag fått äran att hjälpa till och skriva lite i Mellbybladet.

Vem är då jag? Jag är född smålänning och mina föräldrar växte upp på Kivik och i Everöd. För lite mer än ett år sen flyttade jag och min man Henrik in på Gröninge, nedanför församlingshemmet, på Kyrkebacken. Först efter att ha provat på att bo i Kalmar, London, Brimingham, Uppsala och Stockholm, känns det nu äntligen som om att jag kommit hem. Henrik och jag är bofasta i Ystad där vi båda arbetar. Vi har en Golden Retriever, som heter Moa. Hon älskar mer än något annat att spendera tid i Södra Mellby, liksom hennes husse och matte. Det är en fröjd att ha ett hus i Mellby, om än så litet som vårt Gröninge. Jag hoppas att vi kommer att lära känna varandra mycket bättre under årens gång.



I detta nummer av Mellbybladet tas det upp en mängd lyckade aktiviteter som byalaget anordnat under våren och sommaren. Nu är det dags att göra en tillbakablick. Önskar er en riktigt trevlig läsning.

## STADGEÄNDRING, GÅVOR OCH ÅRSMÖTE DEN 25 MARS

Ovanligt många anslöt till årsmötet. Det gjordes en sedvanlig genomgång av verksamheten under 2007, med hänsyn till gåvan från Nils Isacson fastställdes stadgeändringen om hur pengar skall hanteras vid en eventuell upplösning av byalaget. Likaså gavs styrelsen befogenheter att gå vidare med att uppföra en mindre byggnad på byalagstomten genom att använda de skänkta medlen. Vidare gavs den sittande styrelsen nytt förtroende genom omval av de som var aktuella för omval. I styrelsen sitter:



Wiking Henricsson  
Ordförande  
[wiking.henricsson@sodramellby.se](mailto:wiking.henricsson@sodramellby.se)  
0414 - 70003



Catharina Nilsson  
Ansvarig trivselgruppen  
[mats.nilsson@kiviksmusteri.se](mailto:mats.nilsson@kiviksmusteri.se)  
0414 - 0414 - 700 42



Inga Lill Högberg  
Sekreterare och ansvarig för  
företagaregruppen  
[textobok@osterlen.tv](mailto:textobok@osterlen.tv)  
0414 - 708 68



Johan Andersson  
[mellby32@hotmail.com](mailto:mellby32@hotmail.com)  
0414 - 702 47



Per-Anders Andersson  
Kassör & Medlemsansvarig  
[per-anders.andersson@simris.nu](mailto:per-anders.andersson@simris.nu)  
0414 - 707 43



Peter Olausson  
Ansvarig kommunikationsgruppen  
[peter@stentofta.com](mailto:peter@stentofta.com)  
0414 - 709 70



Göran Hansson  
[goran.i.mellby@hotmail.com](mailto:goran.i.mellby@hotmail.com)  
0414 - 710 92



Stämman gav styrelsen sitt fulla förtroende att representera byalaget gentemot myndigheter avseende strädden, källor och synpunkter som har bygemensam karaktär. Styrelsen framförde också ett stort tack för alla gåvor från företag och privata medlemmar som skänkts till byalagets aktiviteter. Även festkommittén tackades för deras positiva arbete i samband med aktiviteterna.

Önskemål framfördes om att kunna använda våra sträddenamn officiellt. Styrelsen har varit i kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen som ställt sig positiv till detta. Vissa av våra namn vill man dock att vi ändrar för att undvika risk för förväxlingar (se kartan sista bladet). Under hösten tas beslutet och går allt bra kommer våra strädden att ritas in på kartor och gälla från och med 2009. Vi återkommer till ärendet på nästa årsmöte.



### **KÄMPARANDA, SVETT, GEMENSKAP PÅ RÖJARDAGEN DEN 19 APRIL**

Skolestien och Kyrkebacken röjdes med högt tempo och den nya byalagsplatsen ställdes i ordning.



En härlig fika intogs efter kämpandet med trimmers, räfsor och andra Trädgårdsverktyg. Kyrkan har skänkt likvagnen och upplåtit likvagnshuset till byalagets förfogande, Huset besiktigades och en plan för reparation upprättades. Ett tack till kyrkan för gåvorna.



### **VI HÄLSAR VÅREN VÄLKOMMEN PÅ VALBORG DEN 30 APRIL**



Med hänsyn till att den nya Byalagsplatsen ligger mer inklämd mellan husen flyttades bälet till Göranssons odling. Efter samling på byalagsplatsen tågade vi i ett gemensamt fackeltåg genom byn ut till Göranssons. Det var



en stor skara som trotsade blåst och kyla. Eldens lågor, och vår kyrkoherde Cerny Ericssons uppskattade tal till fru Valborg, lyckades hålla kylan borta. Ett stort tack till Göran och Ann-Marie för arrangemanget och Cerny för talet. Vi hoppas, som Cerny uttryckte det, att Valborg även framledes kan firas ute på Zur la Mellby och vi i byalaget tycker det skulle vara oerhört trevligt om även talaren har möjlighet att ställa upp framöver.

**FART, SPÄNNING OCH LÅDBILSRALLY I SÖDRA MELLBY DEN 31 MAJ**

För andra året går lådbilsrallyt av stapeln. 14 förare anmälda men tre fick avbryta på grund av tekniskt haveri. Förarna och deras stall tävlade om tre prestigefulla pris; bästa tiden i junior respektive seniorklassen samt den snyggaste bilen. Både junior- och seniorklassen genomförde två lopp ner för den branta backen. Det var en strålande dag. Publiken fyllde gårdsgårdar och trappor utmed banan. Nere i målgången serverades varm korv och dricka samt godis, en riktig feststämning med andra ord! Uppe vid kyrkan hade alla förarna och ekipagen samlats för inregistrering och säkerhetskontroll. Allt verkar vara frid och fröjd men så plötsligt smäller ett hårdpumpat däck och full panik utbryter, med bara 10 minuter kvar till start blir det full fart hem för ekipaget Olsson för att hämta ett nytt hjul.

Tävlingen drar igång med segervissa juniorer som i full fart far nerför backen. Plötsligt är det Patriks tur från stall Henricsson. För lite luft i ena däcket. In i garaget för att starta kompressorn. Hasta tillbaka till startvagnen. - Neeeej, nu trillar hjulet av!!! Sorgen sänker sig i stall Henricsson, ännu ett år tvingas de vänta innan segern kan komma inom räckhåll igen. Förutom Patrik och Wiking skulle även Andrea di Mauro kört, direkt influgan från Ferrari Italien för att ge tävlingen internationell ära och status. Då Henricssons var ute ur tävlingen var det så klart mycket enklare för stall Nyhem att ta hem segern, menar stall Henricsson. Vi har också hört det ryktas om att det stod många slaktade cyklar på gården hos Nyhems om detta är sant eller ej låter vi förbli osagt. Ny tävlingsanda inför 2009 ligger redan i luften och då lovar i alla fall Henricssons att komma igen och ge resterande stall en ordentlig match. Kvällen avslutades med en trevlig gemensam buffé på restaurang Någorlunda.

**Resultat i 2008 års Gran Prix****Juniorklassen:**

- 1: a Gustav Olsson med stall
- 2: a Ludwig Andersson med stall
- 3: a Hanna Andersson med stall

**Seniorklassen:**

- 1: a Mats Nilsson med stall
- 2: a Anders Holmkvist med stall
- 3: a Henrik Olsson med stall



**Klassens snyggaste ekipage:**vann Mellbybagarens lag med Daniel Andersson som förare. Om det fanns en klass för snyggaste föraren så hade den oavkortat gått till Linda i sin Ferrari-overall.

För er som vill läsa om hur man går tillväga för att bygga en lådbil kan göra det på adressen: <http://mobil.svt.se/content/1/c6/07/90/22/ladbil.pdf>.

**DEN STORA DAGEN - MELLBYDAGEN DEN 12 JULI**

Frågan inför byns stora dag löd som alltid: - Hur blir vädret? I år hade många förberett sig med presenningar då himlen såg mörk ut. Byarna runt i kring rapporterade regn men på något vis lyckades solen och den blåa himlen hålla de tunga molnen borta från byalagsplatsen och den livliga kommersen. Tjejerna i festkommittén hade stått uppe sent in på kvällen innan och bakat rabarberpajer och förberett för ett fantastiskt fikastånd som både gäster och loppisståndsägarna lät sig väl smaka. Har vi tur låter de berömda rabarberpajerna oss även smaka nästa år.

Efter slutspurten på loppisen gick alla hem för att förbereda knytkalet till kvällen. Då passade himlen på att öppna sig och regnet formligen vräkte ner. Lagom till återsamlingen skingrade sig molnen och solen tittade åter fram och gav den rätta stämningen för kvällen. Sällskapet var stort och buffén storartad.

Aldrig förr har vi skådat en sådan fantastisk buffé, där fanns all från sill, lax, sallader av olika slag, porterstek till fantastiska efterrätter. När alla var mätta och belåtna tog Ingvar till orda för att dela ut Mellingspriset för 2007 å Mellbybagarens vägnar. Priset gick postumt till Nils Isacson med motiveringen för hans tilltro och vilja att utveckla och även bevara byn på ett positivt sätt.



Efter prisutdelningen var det dags med den populära auktionen, även i år ledd av Lars-Martin Grewin. Trots att vi inte slog fjolårets rekord så blev det ett bra resultat och vi fick oss många glada skratt. Ett stort tack till alla som skänkt saker till såväl loppis som auktion och inte minst till Lars-Martin och alla andra inblandade.

**KRÄFTOR, KRÄFTOR, KRÄFTOR DEN 16 AUGUSTI**

Så var det då åter dags för höstens höjdpunkt, kräftsstämman i byn.

Förväntansfulla Mellingar, stora som små samlades på byalagets tomt utanför tältet och inväntade långtande dessa klarröda läckerheter som dukades fram. Väl bänkade gällde det att stämma av samklangens i sången vilket klarades av genom en gemensam födesehyllning till Jasmine som firade sin stora dag i ett glatt sällskap. Bo Fransson hade skänkt en tavla till Mellbydagen som tyvärr kom fram för sent till den aktiviteten så den auktionerades ut under kvällen utav Lars-Martin. Ett stort tack till Bo för gåvan och till våra duktiga damer i festkommittén som år efter år lägger ner tid och själ för att vi skall kunna ha trevligt tillsammans. Sedan började sörplandet,

orkestrerad av Ingvar med lämpliga avbrott för sång och vätskeintag. Bagarbrödernas ledning av skönsången ackompanjerad av givet nyårslofte i form av dragspel, samt övriga Mellingars vackra stämmor tillkännagav att NU VAR DET FEST I BYN. Och sorlet ökade markant allteftersom kvällen fortskred och mörkret sänkte sig utanför men inne i tältet var stämningen fortfarande på topp och i skenet av oljelampor kunde man fortfarande hitta en och annan kräfta. Senare under natten öppnade sig himlen och regnet vräkte ner precis som om kvällen inte varit tillräckligt blöt ändå!



**LEK OCH SKOJ FÖR STORA SOM SMÅ - JUNIORDAGEN DEN 7 SEPTEMBER**

Är vi egentligen inte alla barn när det väl kommer till kritan? Under våra ordnade kläder och bakom våra dagliga föräldra- eller yrkesroller, finns där inte det lilla barnet inom oss alla, så kändes det i alla fall på juniordagen den 7 september då 12 barn och 11 vuxna spenderade en heldag tillsammans på Andys lekland i Kristianstad.



Klockan 10.00 stod bussen klar att åka. Jag tror att jag var den sista som hoppade på bussen. Redan inne i entrén påbörjades lekandet av Teddy och Hanna. Byalaget stod för inträdet, och sen var det fritt fram att snabbt ta sig upp i en av de brantaste rutschkanorna, klätternät och bollhav. Det var full fart ner för både den ena och den andra kanan. Blå, gul-röda som gröna kanor bestegs för att sedan susas nedför av både små som stora barn med en pirrande känsla i magen. Det diskuterades taktik om hur man snabbast kunde ta sig ner för attraktionerna, barfota visade sig inte vara någon hit, så det blev till att låna strumpor av varandra för dem som inga hade. På bilden ser vi David komma ner med en vinnande stil fötterna högt hållna, tätt följd av sin frus två barnbarn.

Någonstans i halvlek var det dags för

vätskepåfyllning för att sedan snabbt upp på studsmattor, rutschkanor och klätterväggar igen. På leklandet fanns det även ett härligt bollhav och färgglada kuddar man kunde leka med. I bollhavet finner vi Cassandra, Daniella och Hanna.



Efter tre timmars lek var det dags att samla ihop de nu svettiga barnen. Sista stoppet: McDonald's. Man skulle kunna tro att alla var färdiglekta men restaurangens inbjudande lekplats bjöd våra outröttliga unga förmågor till att ta sig ytterligare en svängom. Väl inne på McDonald's får alla barnen välja vilka tillbehör de önskar till just sina meals, -Åh nej, tänkte jag! Hur ska det här gå? Fullständigt kaos utbryter, men föräldrarna ser lugna ut. Det dröjer inte länge förrän alla sitter tysta och äter av sina McNuggets eller hamburgare med tillhörande pommis, morötter eller äpplen. Dags att hämta dricka, förkunnar Linda helt coolt. Jag ser på, med beundran i blicken. Vilket gäng föräldrar, för att inte tala om vilka härliga barn. Presenten i McDonald's Happy Meal var en musikspelare och på vägen hem fick vi höra på bland annat Sugarbabes.

Stort tack till Johan och Göran som möjliggjort juniordagen i år! Jag tror att jag talar för alla när jag säger att det var en helt fantastisk dag och att vi ser fram emot nästa års juniordag. Har ni önskemål på aktiviteter inför nästa års juniordag så hör gärna av er.

Adressen till oss som håller på med Mellbybladet och hemsida är:



Krister Ekblad  
[webbmaster@sodramellby.se](mailto:webbmaster@sodramellby.se)  
0701-427683



Ingela Berven  
[ingela.berven@gmail.com](mailto:ingela.berven@gmail.com)  
0411-555 445

Skicka gärna era kommentarer, synpunkter, önskemål eller kommentarer om vad ni önskar se det skrivas om i Mellbybladet så kan vi gemensamt fortsätta att utveckla såväl Mellbybladet som hemsidan,

**KOMMANDE AKTIVITETER ATT BOKA IN I KALENDERN:**

Julstök 13 december, Nyårsfirande 31 december.