



## Styrelseordföranden har ordet

HÄRLIGA SOMMAR !

Vad vore livet utan regn, regn och åter regn, mördar sniglar och gräsklippning. Jo, just det en HÄÄÄÄRLIIIG SOOOOOMMAAAAR.

Men oavsett hur sommarvädret än har varit så har det ändå varit skönt med ledighet och lite annan sysselsättning. Nu en bit in i september känns det dags att summera vårens och sommarens aktiviteter i byn .

Våra aktiviteter under året började som vanligt med årsmötet i april. Det blev en ovanligt stor uppslutning i år närmare 70 personer. Kanske är det resultat av att antalet medlemmar fortsätter att växa och vi är nu 114 medlemmar i byalaget . Vi kan dessutom konstatera att byalagets finanser är fortsatt stabila trots ytterligare aktivitet i form av lådbilsrally och kräftfest. Medlemsavgiften om 150 kr kan därför bibehållas även för 2008.

Styrelsen fick fortsatt förtroende vilket innebär att undertecknad fortsätter som Styrelseordförande ytterligare ett år, Inga-Lill Högberg, Sekreterare och tillika ansvarig för Företagargruppen, Per-Anders Andersson, Kassör och allmän fixare, Johan Andersson, Göran Hansson, Catarina Nilsson ansvarig för Trivselgruppen samt nyvald Peter Olausson ansvarig för Kommunikationsgruppen och därmed bl.a. byalagets hemsida och Mellbyblad ihop med Krister Ekblad.

Hans-Jörg Geist hade begärt utträde på grund av personliga skäl, och som ni vet har han och Gabrielle sålt sitt hus och flyttat från byn. Vi tackar för den tid vi haft möjlighet att använda deras mark till Byalagstomt, men det innebär att vi nu måste söka ny plats att vara på.

En motion hade inkommit med önskemål om att åter få en gul postlåda i byn, och vi kan glädjas åt att Posten har varit positiva till vårt önskemål och att det nu finns en låda uppsatt utanför bageriet. Det är viktigt att vi nu använder den så flitigt som möjligt så vi får behålla den framgent.

Ingvar Andersson presenterade Mellingpriset som kommer att bli en årlig utmärkelse framöver och utdelningen kommer att ske ihop med Mellbydagen

Mats Uppvik gav en uppdatering av läget med nybyggnation och under hösten kommer det att påbörjas utmätning av tomter och ev. schaktning.

Årsmötet avslutades med en sedvanligt välsmakande påskbuffe.

Vid pennan Wiking, Ordförande

**Röjardagen** blev det liksom tidigare ont om trängsel, eller annorlunda uttryckt det finns plats för många fler till nästa år, **VÄLKOMNA!**

Efter uppfräschning på våra gemensamma ytor, målning av bänkar och bord och utsmyckning med blommor, hann vi dessutom med att göra ett nytt ”mjölkabor” hos Isacssons, byns enda kvarvarande mjölkbord, detta pryds numera av såväl mjölkkanor som smörlåda.



**Valborgsfirandet** blev ovanligt trevligt tack vare stor uppslutning, över 100 personer och ett vackert väder. Vår kyrkoherde Cerny Ericsson välkomnade våren och Gull-Britt Mårtensson och kyrkokören sjöng vackra vårsånger ackompanjerade av eldens sprakande gnistor. Ett stort tack för att ni håller traditionen vid liv och ställer upp och ger valborgsbålet en så fin inramning.



### Mellbydagen

Så var det då dags för Mellbydagen eller som Tore Modén sa: "Härliga tider, strålande tider". Solen sken och redan långt innan vi öppnade loppisen började folk att dra i sakerna. Och Katarinas pajförsäljning gick åt som smör i solen. På kvällen bjöds det åter på Österlens läckraste buffé. GOURMETERNAS AFTON kunde börja. Och när välbefinnandet så sakta spred sig och lust känslorna nådde upp i plånbokstrakten fattade vår egen auktionsgeneral Lars-Martin Grewin klubban och körde igång auktionen. Det var många fina föremål i år och Lars-Martin la ribban högt att slå fjorårets siffror. Ett stort tack till alla ni företag och privat personer för allt ni skänkt till såväl loppis som auktion. Och ett stort tack till alla ni eldsjälur som fixar och donar för att göra våra aktiviteter så lyckade, ingen nämnd och ingen glömd. Och visst gick det bra fjor årets resultat överträffades, själv lyckades jag efter en intensiv budgivning i kamp med min hustru ropa hem en fin bringare av Louise Ebbner.

### Mellingpriset

Efter auktionen var det världspremiär i byn för Mellbybagarens instiftade utmärkelse "MELLINGPRISET" 2006 som tilldelades Margaret Andersson, med juryns motivation: För hennes stora insatser och medverkan i Södra Mellby byalag, samt efter stor sorg och tragedi visat enorm kämparinsats både inom sig själv, och den egna familjekretsen. Och från och med nu kan vi alla beteckna oss som MELLINGAR istället för Mellbybor.



### Kräftskivan

Sommaren flöt sedan snabbt bort och plötsligt var det dags för Lådbilsrally och kräftekviva. Tyvärr blev det för få deltagare anmälda till lådbilsrallyt så detta tvingades vi efter fjorårets succé att ställa in i år.

Kan den blöta sommaren fått folk att bygga båtar istället för lådbilar?

Hur som helst, vi tar nya tag och satsar på Mellby Grand Prix 2008, Österlens eget F1 och att vi får in anmälningar från många hungriga förare.

Eftermiddags program ersattes utav ett annat trevligt arrangemang en Avflyttnings-Vernisage med Bo Fransson, Det blev många som fick chansen att fynda och byalaget tackar Bo för provisionen. Sen handlade det bara om KRÄFTOR; KRÄFTOR; KRÄFTOR ..... Men visst fanns det andra godsaker också eller som Urmakaren uttryckte det "Jag gillar inte klockor men dricker gärna Ur". Byns egna sångfåglar Bagarbröderna Pelle och Ingvar höll på ett förtjänstfullt sätt fart på snapsvisorna.

Och skönsången hördes över hela byn och de skorrande skånska R:n steg mot skyn och skingrade molnen så att månen kunde titta fram och ge den där rätta stämningen till kräftekalaset.



### Junior Day

Första helgen i september samlades merparten av barnen i byn uppe vid kyrksalen, för att fira Junior Day i byn. Ca 35 Mellingar stora som små åkte glatt iväg med den inlånade bussen och med Göran Hansson vid ratten. Till Ystads djurpark gick färden och vi fick en trevlig dag med korvgrillning, lek och rundvandring bland alla djuren. Och när det var dags för hemfärd var det en betydligt tystare skara i bussen, som tur var hade vi en vaken chaufför, ett stort tack Göran och ett stort tack till Skånetrafiken som lånade oss bussen.



### På Gång

Nu går vi in i höst och vinterhalvåret, några arbetsaktiviteter har vi framför oss, uppsättning av kompletterande namnskyltar på våra strädden samt byte av byalagstomt och flyttning av bänkar och bord, innan det är dags med nästa aktivitet Österlen lyser den 3/11 och Julstöket den 15/12 . Det har ju under året skett ovanligt många husförsäljningar, och det kan vara på sin plats att så här enkelt tacka alla er som bott här för att ni har varit med och format byn till det den är idag ” Bästa biten av Österlen” som Kurt Karlsson uttrycker det i ingressen till Mellbyboken, och lycka till vart nu än kosan bär hän. Och kom ihåg en gång Melling alltid Melling så förbli gärna fortsatt medlemmar och kom gärna tillbaka till våra aktiviteter. Samtidigt önskar vi alla nyinflyttade hjärtligt välkomna hit. ETT STORT TACK för denna sommaren och tills vi ses igen ha det så bra.

### ”Byns egna lilla maskot”

Alla har vi nog sett skymten av honom då och då, han har kommit och strukit sig mot benet och spunnit i högan skyn. Man tar upp denna lilla vit och bruna varelse och klappar honom, stryker honom.

Han spinner ännu högre och nu börjar klorna och tassarna att noppa tag i kläderna – och vi människor tycker det är minst lika skönt och mysigt att ha byns egna lilla maskot i famnen, såsom maskoten själv tycker om att få en liten tids uppmärksamhet av oss.

Jo det är rätt – det är katten Felix jag pratar om.

I snart 15 år har denna tillgivna och gosiga katt hållit till i byn, och vi hoppas att han håller oss sällskap i minst 15 år till.

Nu börjar hösten nalkas med stormsteg och den kalla vintern efter detta.

Vi ber er därför att kanske vara lite extra snälla till våran egna lilla gosiga maskot i byn, ge honom lite värme och ömhet.



### Byalagsskyltarna

Byalagets hemsida [www.sodramellby.se](http://www.sodramellby.se) har placerats på högkant på våra byalagsskyltar.