

Mellby bladet



nr3 / 2005

utgivet av Byalaget Södra Mellby Kyrkby, c/o Mellby Prästboställe, 277 35 KIVIK

HÖST



MELLBYDAGEN, årets begivenhet avhölls under en varm dag i början på juli! Värmen kunde avläsas i att det kom något färre besökare på loppisen. Men å andra sidan fick de som kom mer att välja på! Förra året regnade det, i år var det rekordvarmt, till nästa år kommer det att bli perfekt!

På kvällens auktion och knytkalas kom det som vanligt mycket folk och stämningen var hög! Jag tror aldrig jag sett maken till buffé! Det måste vara Österlens förnämsta? Tack till alla som bidrog till denna lukulliskt högtstående måltid!

Auktionen, som när kvällen var slut hade inbringat runt 12.000:- till byalaget, leddes som vanligt av den naturbegåvade auktionsföräntaren Tomas! Ett stort leve för honom och ett stort tack till alla företagare, och andra som bidrog med förnämliga gåvor av allehanda slag!

Ja; leve oss alla i denna levande och härliga by! Hurra hurra!



Loppisen. Allting går att sälja..!



Och Pelle fick damerna på fall med smäktande tongångar!



Mårten och Aeneas hade en tuff dag, men lite fick de i bössan.



Den fantastiska buffén!



Någoting att äta..
Någoting att dricka....



Auktionsföräntare
Tomas in action!.

TJUVERIER..har vi ju tyvärr haft återkommande erfarenhet av. Nu när hösten kommer; se om era uthus så att fönster och dörrar är stängda osv.

Och håll ögonen öppna på sommarhus som står tomma! Vi måste hjälpas åt!

NÄSTA..gemensamma aktivitet blir den 17 December; JULSTÖK!
Information om detta kommer senare!
Än är det värme och sol!
Ha en skön höst alla!